

## Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

του Tony Alamo

Υπάρχουν πολύ περισσότεροι θρησκευόμενοι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο από ότι άνθρωποι που έχουν σωθεί, αναγεννημένοι μέσω του ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. Η Αγία Γραφή, μας λέει καθαρά ότι η θρησκεία είναι του διαβόλου, αλλά η σωτηρία είναι του ΚΥΡΙΟΥ.<sup>1</sup>

Η διαφορά μεταξύ της πίστης στον ΧΡΙΣΤΟ και της πίστης στη θρησκεία είναι ότι με τη πίστη στον ΧΡΙΣΤΟ, είναι ο ΘΕΟΣ που αναζητά τον άνθρωπο. Με άλλα λόγια, ο ΘΕΟΣ είναι εκείνος που έχει αναζητήσει τον άνθρωπο και εξακολουθεί να τον αναζητά. Ο ΘΕΟΣ μίλησε πρώτα στον Αδάμ, τον Κάιν, τον Σηθ, τον Ενώχ, τον Νώε, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη, μίλησε πρώτα στον Ματθαίο, τον Ιωάννη και τον Απόστολο Παύλο. Το 1964, Ο ΘΕΟΣ μίλησε σε μένα και στο διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ των βιβλικών χρόνων και της σημερινής εποχής μίλησε σε πολλούς άλλους. Με άλλα λόγια, ο ΘΕΟΣ αναζητήσε όλα τα κριάρια, τους αρχηγούς της οικογένειάς ΤΟΥ, στέλνοντας τα να αναζητήσουν τα πρόβατα που στο μέλλον θα είναι εκείνα που θα σωθούν τελικά, εκείνα που θα περάσουν στην αιώνια Βασιλεία των Ουρανών με

τον ΠΑΤΕΡΑ ΘΕΟ, τον ΧΡΙΣΤΟ, τον πρωτότοκο ΥΙΟ ΤΟΥ και το ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ.

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ αναθέτει στους μαθητές ΤΟΥ, δηλαδή σε όλους εμάς να αναζητήσουμε άλλους για να γίνουν μαθητές ΤΟΥ, ώστε και αυτοί να κάνουν το ίδιο.<sup>2</sup> Αυτό το κάνει στο Κατά Ματθαίον 28:18-20 με τα εξής λόγια: «Όλη η εξουσία δίνεται σε ΕΜΕΝΑ στον ουρανό και στη γη. Πορευθείτε λοιπόν και διδάξτε όλα τα έθνη, βαπτίζοντάς τα [βυθίζοντας τα εντελώς στο νερό<sup>3</sup>] στο όνομα του ΠΑΤΡΟΣ και του ΥΙΟΥ και του ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ: Διδάξτε τους να τηρούν όλα όσα παρήγγειλα σε σας: και, ιδού, εγώ είμαι μαζί σας πάντα, μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. Αμήν.» Αυτός είναι ο ΧΡΙΣΤΟΣ που αναζητά τον άνθρωπο, όχι ο άνθρωπος που αναζητά τον ΘΕΟ. Όταν ο άνθρωπος αναζητά τον ΘΕΟ είναι «θρησκεία», αλλά όταν ο ΘΕΟΣ αναζητά τον άνθρωπο, είναι «σωτηρία».

Όλες οι θρησκείες απαιτούν από τους ανθρώπους που δεν έχουν δεχθεί τη σωτηρία να αναζητούν τον ΘΕΟ, ή οποιονδήποτε θεωρούν ως ΘΕΟ. Τι είναι η θρησκεία; Η θρησκεία είναι η πίστη και η ευλάβεια του ανθρώπου σε



Ο Tony και η Susan Alamo, ορχήστρα και χορωδία στο τηλεοπτικό πρόγραμμά τους τη δεκαετία του 1970 και στις αρχές της δεκαετίας του 80

ό,τι θεωρεί ότι μπορεί να είναι ο ΘΕΟΣ. Στη συνείδηση του κάθε ανθρώπου υπάρχει θεός αλλά δεν γνωρίζει ποιος είναι ο αληθινός ΘΕΟΣ. Γι' αυτό ο ΙΗΣΟΥΣ, στο Κατά Ματθαίον 28:19, είπε στους τότε μαθητές ΤΟΥ και σε όλους τους μαθητές του μέχρι και σήμερα: «Πορευθείτε λοιπόν και ΔΙΔΑΞΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΘΝΗ, [ποιος είναι ο πραγματικός ΘΕΟΣ που πρέπει να λατρεύουν και ότι πρέπει να λατρεύουν και να υπηρετούν μόνο ΑΥΤΟΝ], βαπτίζοντάς τους [βυθίζοντας τους εντελώς στο νερό] στο όνομα του ΠΑΤΡΟΣ και του ΥΙΟΥ και του ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ».

Για να εισέλθουμε στον Ουρανό, πρέπει να είμαστε τέλειοι.<sup>4</sup> Μπορούμε να είμαστε τέλειοι, γιατί ο ΘΕΟΣ μας προστάζει να είμαστε τέλειοι και ο ΘΕΟΣ ποτέ δεν μας προστάζει να είμαστε κάτι που είναι αδύνατο να γίνουμε.<sup>5</sup> Ο ΙΗΣΟΥΣ αναφέρει στο Κατά

(Συνέχεια στη σελίδα 2)

<sup>1</sup> Ησα. 1:11-16, 29:13-14, Ιερ. 7:8-11, 23:33-40, Ιεζ. 13:1-23, Μιχ. 3:11, Ματθ. 6:5, 7-8, 7:21-23, 15:7-9, 21:28-32, 23:1-37, Λουκά 6:46, 18:10-14, Ιωάννη 5:40, 6:35-58, 10:1-15, 14:6, 15:2, 2 Τιμ. 3:1-7, Τίτος 1:16, Ιακώβος 2:19 2 Δαν. 12:3, Ματθ. 10:7-8, 28:19-20, Λουκάν 24:46-48, Πράξεις 1:8, 2:38-41, 10:39-43, Ρωμ. 7:4, 10:13-15, 1 Κορ. 1:17-18, 21, 9:16-17, Εφες. 3:2-10, Κολ. 1:25-29, 2 Τιμ. 4:2, 5 3 Ματθ. 28:19, Ρωμ. 6:3-5, Κολ. 2:10-12 4 Δευτ. 18:13, 1 Βασιλέων 8-61, Ψαλ. 119:1-3, Ματθ. 5:48, 2 Κορ. 13:11, Εφες. 4:11-13, 5:25-27, Φιλ. 3:12-15, Κολ. 1:21-22, 1 Τιμ. 6:14, 2 Τιμ. 3:16-17, Ιακώβου 1:4, 1 Ιωάννη 3:6-10, Αποκ. 21:7, 27 5 Γέν. 17:1, Δεβ. 11:44-45, 19:2, 20:26, Δευτ. 18:13, 1 Βασιλέων 8-61, Ψαλ. 15:1-5, 24:3-5, 119:1-3, Ιωάννη 17:17-23, Ρωμ. 6:4-14, 8:1-14, 37, 2 Κορ. 6:14-17, 13:11, Γαλ. 5:16, Εφες. 4:11-13, 5:25-27, 6:10-18, Φιλ. 1:9-11, 2:12-15, 3:12-14, 4:13, Κολ. 1:10-11, 21-22, 1 Θεσ. 4:6-7, 1 Τιμ. 6:11-14, 2 Τιμ. 3:16-17, Εβρ. 2:18, 12:14, 13:20-21, Ιακώβου 1:4, 27, 1 Πέτ. 1:15-16, 5:8-10, 1 Ιωάννη 2:14, 3:5-10, 4:4, Αποκ. 3:1-5, 7:13-15

## Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

Ματθαίον 5:48, «Να είστε λοιπόν εσείς τέλειοι, όπως είναι τέλειος ο ΠΑΤΕΡΑΣ σας, που είναι στους ουραμούς είναι τέλειος». Εάν πορευόμαστε με το ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ, είμαστε τέλειοι. Η προς Ρωμαίους επιστολή 8:1-2 αναφέρει, «Τώρα πλέον δεν υπάρχει καμία καταδίκη [καμία Κόλαση, ούτε Φλεγόμενη Λίμνη], για όσους πιστεύουν στον ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ, αυτούς που δεν ακολουθούν τη σάρκα, αλλά το ΠΝΕΥΜΑ. Διότι ο νόμος του ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ της ΖΩΗΣ με τον ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ με απελευθέρωσε από το νόμο της αμαρτίας και του θανάτου». Παρατηρήστε ότι η γραφή δεν αναφέρει ότι μπορούμε να τον ηθικό νόμο. Μπορούμε μόνο να απελευθερωθούμε από το νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Ο νόμος της αμαρτίας και του θανάτου, αναφέρει ότι αν παραβούμε τον ηθικό νόμο όταν θα έχουμε αναγεννηθεί δια του ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, δεν υπάρχει άλλη θυσία (συγχώρηση) για τις αμαρτίες μας. Η προς Εβραίους επιστολή 10:26-31 το αναφέρει με τον ακόλουθο τρόπο: «Διότι εάν εμείς αμαρτάνουμε εκούσια αφού λάβουμε γνώση της αλήθειας, δεν υπάρχει πλέον θυσία για τις αμαρτίες, αλλά η φοβερή αναμονή της κρίσης και ο αποτροπιασμός, που θα καταβροχθίσουν τους αντιπάλους [τους εχθρούς του ΘΕΟΥ]. Αυτός που περιφρόνησε το νόμο του Μωυσή μπροστά σε δύο ή τρεις μάρτυρες πέθανε χωρίς έλεος: Τι μεγαλύτερη τιμωρία, νομίζετε, ότι θα θεωρηθεί ότι αρμόζει, σε όποιον καταπατήσει τον ΥΙΟ του ΘΕΟΥ, και υπολογίσει το αίμα της διαθήκης, με το οποίο αγιάστηκε, ανίερο πράγμα, και το έχει κάνει παρά το ΠΝΕΥΜΑ της χάρις; Επειδή γνωρίζουμε ΑΥΤΟΝ που είπε, η εκδίκηση ανήκει σε ΕΜΕΝΑ, εγώ θα ανταποδώσω, λέει ο ΚΥΡΙΟΣ. Και πάλι, ο ΚΥΡΙΟΣ θα κρίνει τους ανθρώπους ΤΟΥ. Είναι φοβερό πράγμα να πέσει κανείς στα χέρια του ζωντανού ΘΕΟΥ». Αυτός είναι ο λόγος που ο φόβος του ΚΥΡΙΟΥ είναι η αρχή της σοφίας.<sup>6</sup> Πρέπει να κάνουμε ό, τι ΑΥΤΟΣ λέει, να μείνουμε μακριά από τις θρη-

σκείες και να αναγεννηθούμε μέσα από το ΠΝΕΥΜΑ. Αυτή είναι η κατανόηση του τι ΑΥΤΟΣ θέλει από εμάς και ο φόβος του ΚΥΡΙΟΥ είναι κατανόηση.

Στο Κατά Ιωάννη 3:5, ο ΙΗΣΟΥΣ είπε στον Νικόδημο ότι ΠΡΕΠΕΙ να γεννηθεί μέσα από το ΠΝΕΥΜΑ. Ο ΙΗΣΟΥΣ ποτέ δεν είπε ότι θα πρέπει να προσχωρήσουμε σε κάποια θρησκεία. Η πίστη στον ΧΡΙΣΤΟ δεν είναι καθόλου όπως οποιοδήποτε άλλο είδος θρησκείας. Και πάλι, η πίστη στον ΧΡΙΣΤΟ είναι ο ΘΕΟΣ που έρχεται να αναζητήσει τον άνθρωπο, επιθυμώντας ο άνθρωπος να ΤΟΝ υπηρετεί.

Οι άνθρωποι συχνά ρωτούν, «Ποια είναι η διαφορά μεταξύ χριστιανισμού και θρησκείας;» Ρωτούν π.χ «Είναι ο Χριστιανισμός θρησκεία;» Για να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση με ειλικρίνεια, θα έλεγα ότι ο Χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία. Ο Αληθινός Χριστιανισμός είναι σωτηρία. Μολονότι ο χριστιανισμός θεωρείται από τους πνευματικά αδιαφώτιστους μία από τις πέντε κύριες θρησκείες του κόσμου, το γεγονός είναι ότι η πίστη στον ΧΡΙΣΤΟ δεν είναι πίστη σε μια θρησκεία. Μπορούμε επίσης να το εξηγήσουμε αυτό λέγοντας ότι εκείνοι που πραγματικά πιστεύουν στον ΧΡΙΣΤΟ είναι χριστιανοί, δεν είναι οπαδοί καμίας υποτιθέμενης χριστιανικής θρησκείας. Οι θρησκείες, μέχρι σήμερα, έχουν ιστορικό βίαις εναντίον του Χριστιανισμού.

Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία δολοφόνησε εκατομμύρια κατά τη διάρκεια των τριών διαφορετικών ιερών εξετάσεων. Και έχει διαπράξει πολλές άλλες δολοφονίες τα τελευταία δύο χιλιάδες χρόνια, όπως η σφαγή στο Ουάκο, όπου δολοφονήθηκαν πολλά παιδιά, μαζί με

τις μητέρες και τους πατεράδες τους. Αυτού του είδους οι ενέργειες εκ μέρους της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας συνεχίζονται μέχρι σήμερα.

Μπορούμε να ανατρέξουμε στην Ισπανική Ιερά Εξέταση, καθώς και σε πολλές άλλες αγριότητες που διαπράχθηκαν από το Βατικανό. Όπως, μεταξύ άλλων, τα έξι εκατομμύρια Εβραίους που δολοφονήθηκαν στο Άουσβιτς και σε άλλα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ο σημερινός πόλεμος εναντίον του Χριστιανισμού προέρχεται από το Βατικανό.<sup>7</sup> Μας πήραν περιουσίες αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, και πολλοί από εμάς που είμαστε αληθινά αναγεννημένοι Χριστιανοί εκτίουμε ισόβιες ποινές στις φυλακές με ψευδείς κατηγορίες, λόγω της Καθολικής θρησκείας. Δεν αναφέρομαι στους καημένους Καθολικούς γονείς που παρακολουθούν τη λειτουργία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Αγνοούν αυτά τα γεγονότα, όπως τα αγνοεί και ο υπόλοιπος πληθυσμός του σημερινού κόσμου. Παρόλα αυτά, αυτό που λέω είναι αλήθεια.

Ενώ οι καμπάνες των Καθολικών και των Λουθηριανών χτυπούσαν στην Πολωνία, εκατομμύρια αθώων ανθρώπων θανατώνονταν στους θαλάμους αερίων και στους φούρνους της Γερμανίας και στη συνέχεια θάβονταν, αφού είχαν μεταφερθεί με μπουλντόζες σε μεγάλους λάκκους (ομαδικοί τάφοι). Κάποιοι, όπως μαθαίνω, ήταν ακόμα ζωντανοί. Οι παρατηρητές τα έβλεπαν όλα και οι παρατηρητές τα άκουγαν όλα.<sup>8</sup> Ο ΘΕΟΣ τα είδε όλα και ο ΘΕΟΣ τα άκουσε όλα.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Δαν. 7:7, 19-27, Αποκ. 13:1-7, 17:1-18 <sup>8</sup> Ιερ. 4:16, Δαν. κεφ. 4, Ματθ. 13:24-30, 36-43, 47-50, 24:29-31, Λουκάν 15:4-10, 1 Κορ. 11:10, 1 Τιμ. 5:21, Αποκ. 14:13-20

## Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

(Μετάφραση από τα γαλλικά)

Υποθέτουμε ότι έχουμε γίνει αποδεκτοί από τη διακονία σας!

Το θάρρος επί το έργον. Παρατηρώ από αυτά τα έντυπα ότι είστε ένας μαχητής για τον Χριστό από τον τρόπο που παρουσιάζετε αυτήν την αντίχριστη, κυβέρνηση του αστυνομικού κράτους. Αυτό αποδεικνύει ότι είστε γενναίος. Κάντε κουράγιο· θα υπερνικήσετε τα εμπόδια, και το ξέρετε.

Η δωρεά φυλλαδίων θα ήταν ευπρόσδεκτη. Καλό Πάσχα σε όλους τους χριστιανούς της διακονίας του πάστορα Alamo.

Zigashane Maroyi Israel

Επαρχία Νότιο Κίβου, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Δόξα τω ΘΕΩ που υπάρχει και η Ημέρα της Κρίσεως, η οποία πρόκειται σύντομα να έρθει.<sup>10</sup>

Σύμφωνα με το κατά Λουκά Ευαγγέλιο Κεφάλαιο 12, στίχοι 1-5, «Εν τω μεταξύ, όταν συγκεντρώθηκε μεγάλο πλήθος ανθρώπων, μέχρι του σημείου που πατούσε ο ένας επάνω στον άλλο, ΑΥΤΟΣ [ο ΙΗΣΟΥΣ] άρχισε να λέει προς τους μαθητές ΤΟΥ πρώτα απ' όλα, Προστατεύστε τον εαυτό σας από τη μαγιά των Φαρισαίων [οι θρησκευόμενοι Εβραίοι], η οποία είναι υποκρισία [αμαρτία]. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα συγκαλυμμένο, που δεν θα αποκαλυφθεί· ούτε κρυμμένο που δεν θα μαθευτεί. Ως εκ τούτου οτιδήποτε εσείς πείτε στο σκοτάδι θα ακουστεί στο φως [από τους παρατηρητές και τον ΘΕΟ]· και αυτό που εσείς θα πείτε στο αντί κάποιου σε κλειστά δωμάτια θα ακουστεί στις ταρατσές των σπιτιών. Και

σας λέω φίλοι ΜΟΥ, μην τους φοβάστε γιατί σκοτώνουν το σώμα και μετά από αυτό δεν υπάρχει τίποτα να κάνουν. Αλλά θα σας προειδοποιήσω ποιον θα πρέπει να φοβάστε: να φοβάστε ΑΥΤΟΝ, ο οποίος αφού σκότωσε είχε τη δύναμη να τους στείλει στην κόλαση· ναι, σας λέγω, να φοβάστε ΑΥΤΟΝ [τον ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟ ΘΕΟ]».

Ο ΘΕΟΣ εμφανίστηκε στον Αδάμ, ο οποίος δεν ήξερε τι να κάνει. Ο ΘΕΟΣ του είπε να φάει από το δέντρο της ΖΩΗΣ για να ζήσει αιώνια, αλλά αυτός αντί αυτού έφαγε από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, από το οποίο ο ΘΕΟΣ του είχε πεί να μην φάει.<sup>11</sup> Και πάλι, ο ΘΕΟΣ εμφανίστηκε στον Αδάμ με τη γνώση της σωτηρίας, αλλά ο Αδάμ προτίμησε τη θρησκεία του Σατανά (γνώση). Ο ΘΕΟΣ εμφανίζεται επίσης σε ολόκληρο τον κόσμο, και σε

σας, με τη γνώση της σωτηρίας, αλλά όπως τα σιμιπούρια που προσκολλώνται στο δέρμα των ζώων και των ανθρώπων, έτσι και εσείς πιθανότερα θα προσκολληθείτε σε κάποια θρησκεία του Σατανά, έτσι δεν είναι;

Ο ΘΕΟΣ εμφανίστηκε στον Σηθ με τη γνώση της σωτηρίας, και ο Σηθ άρχισε να λατρεύει τον ΘΕΟ. Τότε ο Θεός εμφανίστηκε στον Ενώχ, ο οποίος βάδισε με τον ΘΕΟ, και ο ΘΕΟΣ τον πήρε στον ουρανό για να είναι μαζί ΤΟΥ.<sup>12</sup> Στη συνέχεια εμφανίστηκε ο ΘΕΟΣ στον Νώε.<sup>13</sup> Ο Νώε δεν πήγε στον ΘΕΟ, ούτε κανένας από τους άλλους. Ο ΘΕΟΣ πήγε σε αυτούς. Ο Αβραάμ ήταν ειδωλολάτρης, μέλος μιας θρησκείας, εντούτοις ο ΘΕΟΣ πήγε σ' αυτόν. Δεν πήγε ο Αβραάμ στον ΘΕΟ.<sup>14</sup> Ο Μωυσής δεν πήγε στον ΘΕΟ· Ο ΘΕΟΣ εμφανίστηκε και πήγε στον Μωυσή.<sup>15</sup> Ο ΘΕΟΣ εμφανίστηκε σε εκατοντάδες άλλους, όπως στους μαθητές του. Εμφανίστηκε στον Απόστολο Παύλο, έναν θρησκομανή, προκαλώντας τη σωτηρία του.<sup>16</sup> Ο Παύλος αποδείχθηκε χρήσιμος στον ΘΕΟ με τη σωτηρία του, πολεμώντας σθεναρά ενάντια στις δυνάμεις του σκότους, γράφοντας μεταξύ άλλων τα δύο τρίτα περίπου του συνόλου της Καινής Διαθήκης. Όλα αυτά αποτελούσαν μέρος της αληθινής σωτηρίας.

Στο Βιβλίο του Δανιήλ μαθαίνουμε ότι έριξαν τα τρία εβραϊόπουλα (Σεδράχ, Μισάχ, και Αβδεναγώ) στο πύρινο καμίνι, επειδή αρνήθηκαν να προσκυνήσουν το χρυσό είδωλο του βασιλιά - αρνήθηκαν να ασπαστούν τη θρησκεία του βασιλιά.<sup>17</sup> «Η φωτιά δεν άσκησε καμία δύναμη [πάνω στα σώματά τους], δεν κήκε ούτε μια τρίχα από το κεφάλι τους, ούτε τα ρούχα τους κήκαν, ούτε η μυρωδιά της φωτιάς πέρασε πάνω τους. Τότε, ο Ναβουχοδονόσορας μίλησε και είπε: Ευλογητός ο ΘΕΟΣ του Σεδράχ, του Μισάχ, και του Αβδεναγώ, ο

(Συνέχεια στη σελίδα 4)

12 Γέν. 5:22-24, Εβρ. 11:5 13 Γέν. 6:11-18, 22, Εβρ. 11:7  
14 Γέν. 12:1-8, 17:1-9, Πράξεις 7:2-3, Εβρ. 11:8 15 Εξ. Κεφ. 3, Πράξεις 7:29-34 16 Πράξεις 9:1-22, Γαλ. 1:13-19  
17 Δαν. Κεφ. 3



**Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΛΑΜΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**  
[www.alamoministries.com](http://www.alamoministries.com)

9 Δευτ. 31:21, 2 Βασιλέων 19:27, 1 Χρον. 28:9, Ιώβ 31:4, 34:21-22, 25, Ψαλ. 44:21, 139:1-6, 12-16, Επαρχ. 15:3, 11, Ησα. 29:15-16, Λουκάν 16:15, Εβρ. 4:13, 1 Ιωάννη 3:20 10 Εκκλ. 12:13-14, Δαν. 7:9-10, Ματθ. 3:12, 24:3-15, 29-44, Μάρκον 4:22, Ρωμ. 2:5-13, 16, 14:10-12, 2 Κορ. 5:10-11, 2 Θεσ. 1:7-10, 2 Τιμ. 4:1, 8, Εβρ. 10:30-31, Ιουδαίου 14-15, Αποκ. 1:7, 11:18, 20:11-15 11 Γέν. 2:16-17, 3:1-6

## Μαλάουι

Αγαπητή διακονία του Tony Alamo,

Πρωτίστως δεχθείτε χαιρετισμούς στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πιστεύω και ελπίζω να είστε καλά. Εμείς εδώ δεν έχουμε παράπονο. Ο Κύριος μας καθοδηγεί μέρα και νύχτα.

Κατά τη διανομή και την διάδοση των εντύπων του Tony Alamo, μας αγγίζει πάντα το Άγιο Πνεύμα, όπως στο βιβλίο των Πράξεων 1:8 και στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο 16:15-16, επειδή ο Παντοδύναμος Θεός έδωσε στον πάστορα Tony τη δύναμη για να φτάσει σε όλο τον κόσμο μέσα από το κήρυγμα των φυλλαδίων, τις Γραφές και τα βιβλία. Έτσι, καθώς διαδίδουμε αυτή τη δύναμη στο δρόμο, πολλοί άνθρωποι πραγματικά στρέφονται προς τον Θεό, όπως Μουσουλμάνοι, Ινδουιστές, Μάρτυρες του Ιεχωβά, κ.λπ., στις πόλεις, στις αγροτικές περιοχές, αλλά και στις φυλακές.

Εδώ στο Μαλάουι, μνημονεύουμε τον πάστορα Alamo στις καθημερινές μας προσευχές, επειδή παρόλο που ο ίδιος είναι στη φυλακή, μια μέρα στο μέλλον, θα απελευθερωθεί στο όνομα του Κυρίου. Οι δικηγόροι αλλάζουν τις ημερομηνίες της δίκης του, έχει χάσει την όρασή του, αλλά δεν θα πρέπει να ανησυχεί για όλα αυτά, επειδή ο Θεός είναι ικανός και μια μέρα θα ξεπεράσει αυτούς τους καιρούς της δοκιμασίας. Ο Ιώβ και ο Ιωσήφ πέρασαν κάποιες στιγμές δοκιμασίας. Ο Ιωσήφ πουλήθηκε από τους συγγενείς του, αλλά ο Θεός τον γλύτωσε. Έτσι, ακόμη και αν η κυβέρνηση της Αμερικής υποβάλλει τον πάστορα Alamo σε στιγμές δοκιμασίας, ο Θεός έχει τον έλεγχο. Μια μέρα, όλα θα είναι καλά στο όνομα του Κυρίου.

Προσευχόμαστε για εσάς ημέρα και νύχτα, και νηστεύουμε μέχρι ο Tony να απελευθερωθεί από τη φυλακή.

Δικός σας εν Κυρίω,

Πάστορας Danileck Harry Mitepa

Διακονία Tony Alamo, Blantyre City, Μαλάουι, Αφρική

## Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

(Συνέχεια από τη σελίδα 3)

οποίους έστειλε τον άγγελο ΤΟΥ και έσωσε τους υπηρέτες ΤΟΥ που ΤΟΝ εμπιστεύτηκαν, και άλλαξε την απόφαση του βασιλιά και έσωσε τα σώματά τους, που δεν θα υπηρετήσουν ούτε θα προσκυνήσουν άλλον θεό [οποιαδήποτε θρησκεία], εκτός από τον ΘΕΟ τους» (Δανιήλ 3:27-28). Στην Καινή Διαθήκη, ο Απόστολος Ιωάννης αντιμετώπισε μια παρόμοια εμπειρία. Τον έβρασαν σε λάδι και δεν κήκε. Ούτε πέθανε από το βράσιμο.

Είναι θαυμάσιο ότι σε όλη την Αγία Γραφή, όταν ένα άτομο έχει επαφή με τον ΘΕΟ, γίνεται πάντα επειδή ο ΘΕΟΣ ήταν αυτός που ήρθε πρώτα σε επαφή μαζί του. Ο ΘΕΟΣ, επίσης, ήρθε να βρει τον Ιώβ πρώτος, και στη συνέχεια ο Ιώβ ΤΟΝ υπηρέτησε. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση στην Αγία Γραφή, όπου κάποιος υπηρέτησε τον ΘΕΟ, επειδή το σκέφτηκε αυτός πρώτος να υπηρετήσει τον ΘΕΟ. Ολόκληρη η Αγία Γραφή μιλάει μόνο για τον ΘΕΟ που έρχεται να βρει τον άνθρωπο. Μια μέρα, ο Ησαΐας είδε ένα όραμα, και άκουσε τη φωνή του ΚΥΡΙΟΥ να λέει, «Ποιον θα στείλω, και ποιος θα πάει αντ' ΗΜΩΝ; Τότε είπε, εδώ είμαι εγώ· στείλε εμένα» (Ησαΐας 6:8). Αφού είδε το όραμα, ο Ιερεμίας ανασηκώθηκε για να προφητεύσει στους Ισραηλίτες τα λόγια που τον είχε διατάξει να πει ο ΙΕΧΩΒΑΣ (Ιερεμίας 1:4-19). Ο Δανιήλ είδε επίσης ένα όραμα πριν σηκωθεί για να νηστέψει και να προσευχηθεί, ικετεύοντας τον ΙΕΧΩΒΑ για την αποκατάσταση της Ιερουσαλήμ (Δανιήλ Κεφάλαια 7-9). Ολόκληρη η Αγία Γραφή δείχνει ότι πρώτα έρχεται ο ΘΕΟΣ στον άνθρωπο και μετά ο άνθρωπος υπηρετεί τον ΘΕΟ.

Ο ΘΕΟΣ έρχεται σε επαφή μαζί σας μέσα από εμένα και άλλους ποιμένες και ευαγγελιστές που βρήκαν τη σωτηρία, και επομένως δεν έχετε καμία δικαιολογία. Το ΠΝΕΥΜΑ του ΘΕΟΥ, που ζει και εργάζεται μέσα μας και μέσα από εμάς που σωθήκαμε, αναζητεί να επικοινωνήσει μαζί σας, όχι για κάποια θρησκεία, αλλά για τη σωτηρία σας και τη σωτηρία των άλλων.

Η προς Ρωμαίους επιστολή 10:12-15

δηλώνει ξεκάθαρα ότι ιεροκήρυκες που αποστέλλονται από τον ΘΕΟ πρέπει να αποσταλούν στον κόσμο, ώστε οι άνθρωποι να πιστέψουν προκειμένου να σωθούν: «Γιατί δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ του Εβραίου και τον Έλληνα [Ειδωλόατρη]: επειδή ο ίδιος ΚΥΡΙΟΣ όλων ανταμείβει πλουσιοπάροχα όλους όσους ΤΟΝ καλούν. Γιατί πράγματι, όποιος επικαλεστεί το όνομα του ΚΥΡΙΟΥ θα σωθεί. Πώς, λοιπόν, θα επικαλεστούν ΕΚΕΙΝΟΝ στον οποίο δεν πίστεψαν; Και πώς θα πιστέψουν σε ΑΥΤΟΝ για τον οποίο δεν έχουν ακούσει; και πώς θα ακούσουν χωρίς κάποιον ιεροκήρυκα; Και πώς θα κηρύξουν, εκτός και αν αποσταλούν; όπως είναι γραμμένο, Πόσο όμορφα είναι τα πόδια εκείνων που κηρύσσουν το ευαγγέλιο της ειρήνης, και φέρνουν χαρμόσυνα νέα για καλά πράγματα!»

Και πάλι, ο ΙΗΣΟΥΣ έστειλε εμάς σε εσάς. Ο ΘΕΟΣ σας αναζητά· δεν αναζητάτε εσείς τον ΘΕΟ. Το γεγονός αυτό αποκαλύπτεται σε εσάς στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο Κεφάλαιο 10, στίχοι 1-12, «Μετά από αυτά τα γεγονότα ο

ΚΥΡΙΟΣ διόρισε και άλλους εβδομήντα [μαθητές] επίσης, και τους έστειλε ανά δύο πριν από τον ΙΔΙΟ σε κάθε πόλη και τόπο, όπου Ο ΙΔΙΟΣ επρόκειτο να έρθει. Και για τον λόγο αυτό είπε προς αυτούς: Η σοδεία είναι μεγάλη, οι εργάτες όμως λίγοι: προσεύχεστε για να στείλει ο ΚΥΡΙΟΣ της συγκομιδής εργάτες για το θερισμό ΤΟΥ. Πηγαίνετε στον δρόμο σας: ιδού, εγώ σας στέλνω σαν πρόβατα ανάμεσα σε λύκους. Μην κρατάτε ούτε πορτοφόλι, ούτε ταγάρι, ούτε παπούτσια: και μην χαιρετήσετε κανέναν στον δρόμο. Και σε όποιο σπίτι μπειτε, πείτε πρώτα, Ειρήνη σε αυτό το σπίτι. Και εάν ο ΥΙΟΣ της ειρήνης είναι εκεί, η ειρήνη σας θα μείνει στο σπίτι: εάν όχι, θα επιστρέψει σε σας και πάλι. Και στο ίδιο σπίτι παραμείνετε, τρώγοντας και πίνοντας, ό,τι σας δώσουν: γιατί ο εργάτης είναι άξιος του μισθού του. Μην πηγαίνετε από σπίτι σε σπίτι. Και σε οποιαδήποτε πόλη μπαίνετε, και σας δέχονται, να τρώτε ό,τι σας βάζουν μπροστά σας: Και θεραπεύστε τους αρρώστους που είναι εκεί, και πείτε τους: πλησίασε για εσάς η βασιλεία του ΘΕΟΥ. Αλλά σε οποιαδήποτε

## Αϊτή

(Μετάφραση από τα γαλλικά)

Αγαπητέ πάστορα Tony Alamo, υπηρέτη του Θεού,

Είθε ο Κύριος Ιησούς να σας βοηθήσει περισσότερο σε κάθε πλευρά της διακονίας σας, ειδικά με την διάδοση του Ευαγγελίου για να έχετε πάντα ψυχές για τον Ιησού σε όλον τον κόσμο. Είμαστε πολύ ευγνώμονες για τα πακέτα (έντυπα, βιβλία για τον *Μεσσία* και Βίβλους) που μας στείλατε, για να βοηθήσετε να κάνουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού να ανθίσει. Σας ευχαριστώ. Ο παράδεισος δεν είναι άδειος· ο Κύριος το έχει λάβει υπόψη του. Πολύ σύντομα η ομάδα Groupe Fiancée De Christ πρόκειται να σας στείλει μια έκπληξη με το ταχυδρομείο για να σας ενθαρρύνει στο έργο του Κυρίου Ιησού. Ενημερώστε μας, όταν λάβετε αυτή την έκπληξη.

Θέλουμε να διανείμουμε τη βιβλιογραφία με μορφή διάδοσης του Ευαγγελίου τις ακόλουθες ημερομηνίες: 1, 2, 7, 8, και 10 Απριλίου, 2013, τις οποίες έχουμε ονομάσει: Μεγάλη Εκστρατεία Ευαγγελισμού στο Pont-Rouge. Θα υπάρξουν δύο ημέρες με υπαίθριες λειτουργίες με μεγαφωνική εγκατάσταση και τρεις μέρες ευαγγελισμού για τον Κύριο. Προσευχηθείτε για μας, γιατί ο διάβολος μας πολεμά, αλλά η νίκη είναι δική μας.

Όταν τελειώσουμε τα φυλλάδια θα σας ενημερώσουμε για να μας ξαναστείλετε.

Συνεχίζουμε να προσευχόμαστε για σας και μην ανησυχείτε, γιατί είστε κρυμμένος στο Χριστό. Η νίκη θα είναι δική σας και της οικογένειάς σας.

Πάντα να είστε καθαγιασμένος, σε μεσιτεία, νηστεία, και αδελφική αγάπη. Σώστε τον εαυτό σας από αυτή την διεστραμμένη γενιά.

Cesar Francis Junior

Γενικός Συντονιστής (Groupe Fiancée De Christ)

Pont-Rouge, Αϊτή

πόλη μπείτε, και δεν σας δεχθούν, βγείτε στους δρόμους της και πείτε, ακόμα και τη σκόνη της πόλης σας, που κάθισε πάνω μας, την τινάζουμε πάνω σας: πέρα από αυτό να είστε βέβαιοι για αυτό, ότι πλησιάζει η βασιλεία του ΘΕΟΥ. Αλλά σας λέω, ότι θα είναι πιο ελαφριά η τιμωρία την ημέρα εκείνη για τα Σόδομα, παρά για εκείνη την πόλη».

Εκείνοι που πιστεύουν σε μια θρησκεία αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία να υπηρετήσουν αυτό που νομίζουν ότι είναι θεός, ενώ εκείνοι που πιστεύουν στον ΧΡΙΣΤΟ υπηρετούν τον ΘΕΟ μετά από την παρότρυνση και το άγγιγμα από το ΘΕΟ. Για το λόγο αυτό, λέω ότι κανείς δεν θα πρέπει να βιάζεται να υπηρετήσει έναν ψεύτικο θεό, για να υπηρετήσει μια απλή θρησκεία. Εμείς υπηρετούμε τον ΘΕΟ μόνο όταν ΑΥΤΟΣ, μέσω του

ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ, είναι μέσα μας.<sup>18</sup> Αν υπηρετούμε τον ΘΕΟ χωρίς να ζει πρώτα ο ΘΕΟΣ μέσα μας, είμαστε θρησκεία και όχι σωτηρία. Μεταφορικά μιλώντας, πολλοί άνθρωποι σήμερα κρεμάνε τη ταμπέλα «Χριστιανός» απέξω αλλά μέσα επιδίδονται σε θρησκευτική επιχείρηση. Είναι Χριστιανοί στο μυαλό τους, αλλά στην πραγματικότητα είναι μόνο θρησκευόμενοι.

Τι σημαίνει να είναι κάποιος Χριστιανός; Χριστιανός είναι αυτός που έχει μέσα του τον ΧΡΙΣΤΟ να ζει και να εργάζεται μέσα από το ΠΝΕΥΜΑ, και παρακινείται από το ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ να υπηρετεί τον ΘΕΟ.<sup>19</sup> Ένας θρησκευόμενος, από την άλλη πλευρά, είναι αυτός που πιστεύει ότι υπηρετεί τον θεό του επιθυμώντας να κάνει ό, τι νομίζει ότι ο Θεός του θα ήθελε να κάνει. Αυτή είναι η

κατάσταση πολλών ομολογούντων Χριστιανών σήμερα. Ομολογούν τον Χριστιανισμό, αλλά δεν έχουν αναγεννηθεί. Δεν έχουν σωθεί, με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουν τον ΧΡΙΣΤΟ και δεν έχουν καμία ιδέα για το πώς να ΤΟΝ υπηρετήσουν. Δεν μπορούν να ακολουθήσουν τον ΧΡΙΣΤΟ, επειδή δεν μπορούν να ΤΟΝ ακούσουν.<sup>20</sup> Ως εκ τούτου, είναι ισχυρογνώμονες, και ο αληθινός ΘΕΟΣ δεν μπορεί να τους χρησιμοποιήσει. Είναι άχρηστοι. Ωστόσο, στην εμπειρία των γνήσιων Χριστιανών, ο ΚΥΡΙΟΣ είναι ΑΥΤΟΣ που τους καθοδηγεί σε όλα. Λένε απλά, «Ναι. Αμήν». Ο ΚΥΡΙΟΣ είναι ο οδηγός τους και ο ΘΕΟΣ τους. Αυτό είναι εντελώς διαφορετικό από τον τρόπο που ενεργούν οι θρησκευόμενοι άνθρωποι.

Όταν ο Απόστολος Παύλος συνάντησε τον ΚΥΡΙΟ στον δρόμο προς τη Δαμασκό, οι πρώτες λέξεις που είπε ήταν, «Ποιος ΕΙΣΑΙ, ΚΥΡΙΕ;» (Ο Παύλος ήξερε ότι ήταν ο ΚΥΡΙΟΣ, αλλιώς ποτέ δεν θα είχε ρωτήσει, «Ποιος ΕΙΣΑΙ, ΚΥΡΙΕ;») Ο ΚΥΡΙΟΣ του είπε τότε, «Εγώ είμαι ο ΙΗΣΟΥΣ τον οποίο συ διώκεις [όταν κάποιος διώκει τα μέλη της Εκκλησίας του ΧΡΙΣΤΟΥ, διώκει τον ΧΡΙΣΤΟ. Αυτό συμβαίνει επειδή είμαστε το σώμα ΤΟΥ, ο ναός ΤΟΥ, το σώμα του ΧΡΙΣΤΟΥ]». Η πρώτη επιστολή προς Κορινθίους 3:16-17 μας λέει «Γνωρίζετε ότι είστε ο ναός του ΘΕΟΥ, και ότι το ΠΝΕΥΜΑ του ΘΕΟΥ κατοικεί μέσα σας; Αν κάποιος βεβηλώσει τον ναό του ΘΕΟΥ [το σώμα του ΚΥΡΙΟΥ, που είμαστε], αυτόν θα τον καταστρέψει ο ΘΕΟΣ· γιατί ο ναός του ΘΕΟΥ είναι άγιος, ο οποίοςς ναός είσατε εσείς». Είναι Άγιος επειδή δεν ακολουθείτε μια νεκρή θρησκεία, μια στην οποία ο ΧΡΙΣΤΟΣ με τον ΠΑΤΕΡΑ από το ΠΝΕΥΜΑ δεν ζει, αλλά έχετε σωθεί ως ένας αναγεννημένος Χριστιανός. Ο ΧΡΙΣΤΟΣ από τον ΠΑΤΕΡΑ, από το ΠΝΕΥΜΑ, ζουν μέσα σας που, αν σωθείτε, είστε ο ναός του ΘΕΟΥ. Για αυτό το ΣΩΜΑ στο οποίο ζει ο ΘΕΟΣ είναι ιερό, και το σώμα όπου δεν ζει ο ΘΕΟΣ δεν είναι ιερό, αλλά ανίερο. Σίγουρα θα θέλετε να είστε Άγιος πέρα από οτιδήποτε άλλο, όταν θα βρискεστε στο εδώλιο της Κρίσης του ΘΕΟΥ.

Ο κόσμος είναι γεμάτος περιπα-  
(Συνέχεια στη σελίδα 8)

18 Ιεζ. 36:27, Ιωάννη 14:15-20, 23, 26, 15:1-11, 26, 16:7-14, Ρωμ. 8:1, 10-11, 26-28, 1 Κορ. 3:9, 16-17, 6:19-20, 2 Κορ. 6:16-18, Εφεσ. 2:18-22, Φιλ. 2:12-13, Κολ. 1:27-29, 2 Τιμ. 1:14, 1 Ιωάννη 4:4, 5:12 19 Ησα. 30:21, Ιωάννη 15:1-5, 17:21-23, 26, 1 Κορ. 15:10, 2 Κορ. 5:17-21, Γαλ. 2:20, Εφεσ. 3:16-21, 1 Ιωάννη 2:20, 27

## Αρκάνσας

Πάστορα Tony,

Η Vera, η οποία είναι διευθύντρια ξενοδοχείου από τη Νέα Ορλεάνη, μου τηλεφώνησε πριν από λίγες ημέρες. Είναι αυτή που βοήθησε τους αδελφούς και τις αδελφές όποτε χρειάστηκε, όπως όταν χρειάστηκαν χειρουργική επέμβαση και πήγαν στο νοσοκομείο στη Νέα Ορλεάνη.

Η Vera δεν ξέχασε ποτέ τις συμβουλές που της δώσατε όταν είχε πολλά προβλήματα με το προσωπικό του ξενοδοχείου της. Είπατε, «Γιατί δεν προσλαμβάνεις Χριστιανούς που χρειάζονται μια καλή δουλειά και να μπορείτε όλοι μαζί να αναζητήσετε τον Κύριο; Πιστεύω ότι η επιχείρησή σου θα ευημερήσει.» Η Vera ακολούθησε αμέσως τη συμβουλή σας, και σύντομα είχε προσωπικό από Χριστιανούς που πιστεύουν στην Αγία Γραφή και συναντιόταν κάθε μέρα στο ξενοδοχείο πριν αρχίσουν τη δουλειά, για να διαβάσουν τη Βίβλο και να προσευχηθούν μαζί.

Έγινε ένα θαύμα, όλοι εργάστηκαν μαζί με ζήλο και καθάρισαν και διόρθωσαν τα πράγματα με επιτυχία και η δουλειά στο ξενοδοχείο άρχισε να μεγαλώνει και πήραν και βραβείο από το Περιφερειακό Γραφείο.

Ο Κύριος ξύπνησε τη Vera γύρω στις 01:00 π.μ. το βράδυ που ο τυφώνας Κατρίνα χτύπησε τη Νέα Ορλεάνη. Της είπε να βάλει τα ρούχα της και κάποιες προμήθειες στο αυτοκίνητο και η ίδια και ο σύζυγός να φύγουν για το Jackson, Mississippi, «ΤΩΡΑ ΑΜΕΣΩΣ, ΓΡΗΓΟΡΑ!!!» Αυτή και ο σύζυγός της έμεναν το βράδυ στο ξενοδοχείο, επειδή το σπίτι τους στο Gulfport μόλις είχε πωληθεί.

Ο Θεός όχι μόνο της γλίτωσε τη ζωή, αλλά επέζησε επίσης από τον καρκίνο του μαστού. Όπως είπατε, πάστορα Tony, αυτή έδειξε έλεος βοηθώντας τους αδελφούς και τις αδελφές που είχαν ανάγκη για πολλά χρόνια και ο Θεός της έδειξε το έλεος ΤΟΥ.

Ακούει τα μηνύματα που ο Θεός σας έχει δώσει σε CD και θέλει να είναι σίγουρη ότι γνωρίζετε ότι σας αγαπά εν Κυρίω και ότι προσεύχεται για σας και πιστεύει ότι ο Θεός θα κάνει μια ισχυρή ενέργεια για σας, επειδή είστε του Κυρίου και έχετε δείξει τόσο πολύ έλεος.

Δοξάστε τον Κύριο.  
Merry Anne

Texarkana, Αρκάνσας

20 Ιωάννη 8:42-43, 10:27

## Ινδία

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,

Σας ενημερώνουμε ότι, για τη δόξα του Θεού, οι συναντήσεις μας ολοκληρώθηκαν με υπέροχα θαύματα. Συμμετείχαν περισσότερα από 1.000 μέλη. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, παρουσίασα τα φυλλάδια σας στην τεράστια συγκέντρωση ανθρώπων και πάρα πολλά μέλη δέχτηκαν τον Κύριο.

Δόξα σοι ο Κύριος. Όλοι προσευχήθηκαν για την υπόθεση του πάστορα μας. Προσευχηθείτε για μας.

Ο εν αγάπη αδελφός σας,

Solman Raju Kola

Andhra Pradesh, Ινδία



## Φιλιππίνες

Σας ευχαριστώ πολύ, πάστορα Tony, για αυτό το υπέροχο άρθρο, «Τρίψιμο και τρίξιμο των δοντιών». Δοξασμένο να είναι το όνομα του Θεού! Μου αρέσει πάρα πολύ, καθότι ότι αναφέρεται στην πειθαρχία.

Η πειθαρχία είναι τόσο αναγκαία σήμερα στους Χριστιανούς σε όλο τον κόσμο.

Πάστορας Cecilio H. Asis, Jr.

Albay, Φιλιππίνες



Ο Darakonda Βίντνα Sagar διανέμει τα φυλλάδια του Πάστορα Alamo, που κερδίζουν ψυχές μεταφρασμένα στα Τελούγκου, σε χωριά και πόλεις γύρω από το Visakhapatnam, Andhra Pradesh, Ινδία

## Καλιφόρνια

Για τους εν Χριστώ αδελφούς μου,

Ελπίζω να είστε όλοι καλά εν Χριστώ. Έχω πάντα την ευλογία να μαθαίνω νέα από την ομάδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σας ευχαριστώ που με αναφέρετε στις προσευχές σας. Δεν υπάρχει μέρα που να μην σας μνημονεύω στις προσευχές μου, ιδιαίτερα τον πάστορα Τόνυ. Έλαβα ένα κουτί με φυλλάδια σήμερα και ενθουσιάστηκα που βρήκα μια μεγάλη ποικιλία που δεν είχα ακόμα αποκτήσει. Ήταν πραγματικά σαν να πήρα ένα χριστουγεννιάτικο δώρο. Αισθάνθηκα τον Θεό στα φυλλάδια. Άρπαξα το «Ο Θεός δεν έχει Μητέρα» και άρχισα να το διαβάζω δυνατά για να το ακούσει όποιος έχει αυτιά—να ακουστεί. Δόξα στο Θεό.

Δεν έχει περάσει μια εβδομάδα που συζητούσα με τη γυναίκα μου για τα έξοδα σε καύσιμα για να ταξιδέψουμε στην εκκλησία στο Λος Άντζελες. Και στη συνέχεια πήρα την πρόσκλησή σας, λοιπόν, αυτή θα προσπαθήσω να την υλοποιήσω. Κόστιζε παλιά 100 \$ μετ' επιστροφής, αλλά τώρα

κοστίζει 200 \$ μετ' επιστροφής, αλλά ξέρω ότι ο Θεός των θεών και ο Κύριος όλων των αρχόντων θα ανοίξει μια πόρτα με κάποιο τρόπο, αν θέλει. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Με τη φωνή του Θεού να μου λέει να μαζέψω τα πράγματά μου για 3 ολόκληρες εβδομάδες και να πάω στην εκκλησία, όπου είχα την ευλογία να είμαι επισκέπτης Χριστιανός στο παρελθόν και αυτό ήταν και εξακολουθεί να είναι η πιο πνευματική εμπειρία που είχα ποτέ. Η μουσική ήταν τόσο όμορφη και μπορούσα να αισθανθώ τον Θεό να κινείται σε κάθε λειτουργία. Μπορούσα να αισθανθώ τον Θεό απλά και μόνο οδηγώντας στην κοιλάδα προς την εκκλησία και θα ήθελα πραγματικά να ζήσω και πάλι αυτή την εμπειρία. Χώρια το φαγητό που ήταν υπέροχο και το ότι άκουσα όλες τις μαρτυρίες και ότι δούλεψα με τους αδελφούς στους δρόμους και είδα πώς λειτουργεί. Πώς μπορούσαν να απαντήσουν σε οποιαδήποτε ερώτηση με το Λόγο του Θεού, τότε ήταν που ήξερα

ότι θέλω ό, τι έχουν. Τώρα, αρκετά χρόνια αργότερα, και μετά από πολύ διάβασμα, σχεδόν τα κατάφερα.

Έτσι, το πρώτο πράγμα που ο νέος τους πάπας ροκ σταρ, είπε στις μάζες ήταν ότι επρόκειτο να προσευχηθεί στην Παναγία. Μιλάμε για τον τυφλό που οδηγεί τον τυφλό στο χαντάκι! Πω πω! Μια από τα ίδια. Αυτός ήταν ο λόγος που σκέφτηκα ότι ήταν σκόπιμο να διαβάσω το «Ο Θεός δεν έχει Μητέρα». Ο Πάστορας έχει πάντα δικιο για όλα στη ζωή μου. Έχω κάποια μαρτυρία που θέλω να μοιραστώ με όλους σας σχετικά με τα UFO και τον Πάστορα και τη Susie και πώς όλα αυτά μπήκαν στη ζωή μου, στην επόμενη αλληλογραφία μου. Ζητώ από τον Κύριο να σας ευλογεί όλους και να φέρνει κάθε μέρα περισσότερα πρόβατα στο μαντρί όπως κάνετε όλοι σας με θαυμαστό τρόπο.

Δόξα στο Θεό.

Καληνύχτα.

αδελφό Tom C.

Καλιφόρνια

## Ζάμπια

Αγαπητέ Πάστορα,

Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω επιδοκιμάζοντας το έργο στο οποίο σας έχει καλέσει ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Την πρώτη φορά που έλαβα τα έντυπα για τις Γραφές από την εκκλησία σας ήταν γύρω στον μήνα Ιούνιο, του 2012. Συνολικά, έλαβα 382 ενημερωτικά δελτία και άλλα έντυπα, 6 βιβλία για τον Μεσσία και μια Αγία Γραφή του KJV. Τι εξαιρετική δουλειά κάνετε! Ήταν φοβερή και με συνεπήρε! Δεν αρκούν τα λόγια για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου, αλλά ο παντογνώστης Κύριος είναι μάρτυρας μου για το πόσα πολλά, τα εμπνευσμένα φυλλάδια σας έχουν κάνει τόσο στη ζωή μου όσο και τις ζωές όλων εκείνων στους οποίους διανεμήθηκαν.

Κάθε φορά που ο Κύριος μου δίνει την ευκαιρία και το χρόνο, διανέμω τα φυλλάδια σε φοιτητικές εστίες και σε λεωφορεία, μερικές φορές όταν ταξιδεύω στους δρόμους, στις αγορές, κ.λπ. Αυτό είτε κατά τη διάρκεια του ευαγγελισμού ή απλά σε προσωπικές στιγμές.

Μερικοί από τους φίλους μου (αδελφοί εν Κυρίω) πήραν κάποια βιβλία για τον Μεσσία και άλλα έντυπα για να τα χρησιμοποιήσουν για ευαγγελισμό, όταν ο Θεός θα τους όριζε. Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι ακριβώς όπως τα εμπνευσμένα γραπτά σας έχουν φτάσει σε διάφορα μέρη του κόσμου, ω άνθρωπε του Θεού, και εμείς προσευχόμαστε επίσης και πιστεύουμε ότι αυτά τα φυλλάδια θα πρέπει να διανέμονται εντός και εκτός της χώρας μας (Ζάμπια). Ναι! Όσοι διαβάζουν και πιστεύουν τον μανδύα της χάριτος που εξηγείται σαφώς στα γραπτά σας για τον Ιησού Χριστό σίγουρα θα σωθούν!

Άνθρωπε του Θεού, μπορώ να βεβαιώσω ότι τα μυστήρια της αγάπης του Θεού, που εξηγούνται τόσο καλά στα φυλλάδια, δείχνουν ότι δεν είστε απλά ένας πάστορας και ένας ευαγγελιστής που καίγεται από το Άγιο Πνεύμα, έτσι ώστε να επιτρέψει στο Θεό να χαρίσει τη ζωή ΤΟΥ στους άλλους. Πολλοί που έχουν διαβάσει τα φυλλάδια σας και επανήλθαν έδωσαν μαρτυρία της δύναμης πίσω από τα γραπτά του πάστορα Alamo. Απαλλάχτηκαν από την άγνοια και γέμισαν με σοφία για να συνεχίσουν πιο σοβαρά με τα Επουράνια θέματα.

Είθε ο Παντοδύναμος Κύριος που σας έχει καλέσει να κάνετε αυτό το εξαιρετικό έργο και που κρατά τη ζωή και την πορεία μας στο κραταιό ΤΟΥ χέρι (Δανιήλ 5:23) να σας κρατήσει δυνατό και αναμάρτητο μέχρι την εμφάνιση του μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Αμήν (Ιουδαίους 24-25, Τίτο 2:11-15, Προς Κορινθίους 1:7-9).

Και έρχομαι τώρα λοιπόν, να σας ζητήσω πάλι, αν είναι σε θέση η εκκλησία, να μας στείλει τις ποσότητες των καθγιασμένων γραπτών που αναφέρονται. (εκτός από το κατάλογο των εντύπων)

Η προσπάθεια σας και η προθυμία σας θα εκτιμηθεί βαθιά

Δικός σας στην υψηλή κλήση του Ιησού Χριστού,

Zimba Moses

Lusaka, Ζάμπια

## Νέα Υόρκη

Ο Tony είναι ένας καλός άνθρωπος του Θεού. Τον γνωρίζω 43 χρόνια. Ο Θεός να τον ευλογεί. Γνώριζα προσωπικά τον Tony Alamo. Ο Tony έχει δικίο για την Καθολική Εκκλησία και έχει υποστεί ακραίες διώξεις επειδή μίλησε γι' αυτό και επειδή είναι ένας μεσσιανικός Εβραίος για τον Χριστό. Ο Tony είναι καλός άνθρωπος για τον Χριστό και έχει καταδιωχθεί από τις σατανικές δυνάμεις για την πίστη του στον Χριστό. Όλοι πρέπει να προσεύχονται γι' αυτόν. Ο Θεός να σας ευλογεί, Tony, για τη στάση σας για τον Ιησού και για τη στάση σας απέναντι στο κακό του Σατανά.

Ted Whitus

NY, NY

## Αυστραλία

(Μετάφραση από τα ισπανικά)

Προς τον αδελφό Tony Alamo,

Αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ, μου άρεσε πραγματικά η ιστοσελίδα σας και συμφωνώ απόλυτα με τις δηλώσεις σας. Πιστεύω ότι είναι καιρός να μελετήσουμε όλο και περισσότερο τις Γραφές.

Σας παρακαλώ, αν μπορείτε να μου στείλετε το βιβλίο Ο Μεσσίας, το οποίο περιέχει 333 προφητείες. Επίσης, αν έχετε οποιαδήποτε άλλα βίντεο ή βιβλία για αυτά τα θέματα που είναι τόσο ζωτικής σημασίας, στείλτε τα για τους πιστούς.

Σας ευχαριστώ πολύ και θα προσεύχομαι για τη διακονία σας κηρύσσοντας αυτές τις αλήθειες. Ευλογίες εν Χριστώ,  
Beatriz Martinez  
Ferntree Gully, Βικτώρια, Αυστραλία

## Νέο Μεξικό

Αρκετά χρόνια πριν, ο Peter Hernandez ήταν στη φυλακή, πολύ άρρωστος με όγκο στον εγκέφαλο. Οι γιατροί του είπαν ότι είχε 90 ημέρες ζωής. Έγραψε στον Πάστορα Alamo που αλληλογραφούσε με τον Peter, για να ενισχύσει την πίστη του και να τον ενθαρρύνει να παρακαλέσει για την γιατρεία από την αρρώστια του. Όλη η εκκλησία προσευχήθηκε γι' αυτόν. Ο Peter απάντησε με μια ευχαριστήρια επιστολή, διότι είπε ότι ο Κύριος χρησιμοποίησε τον Πάστορα Alamo με θαυμαστό τρόπο και γιατρεύτηκε. Ο Peter συνεχίζει την πορεία νίκης χωρίς επιπτώσεις του όγκου στον εγκέφαλο που είχε το μέγεθος μιας μπάλας του γκολφ. Ο Κύριος τον θεράπευσε 100%, και λίγο αργότερα, βγήκε από τη φυλακή και ζει έκτοτε με τη γυναίκα και την κόρη του.

Πρόσφατα κατά τη διανομή φυλλαδίων σχετικά με το Ευαγγέλιο στο Las Cruces, στο, Νέο Μεξικό ένα ζευγάρι από την εκκλησία τον συνάντησε τυχαία. Τους είπε πως ο ίδιος θυμόταν πως ο πάστορας Alamo βοηθούσε πάντα όσους έχουν ανάγκη, και βοήθησε την οικογένειά του, στέλνοντας ρούχα και προσφέροντας ένα μέρος για να μείνει στην εκκλησία η οικογένειά του, ενώ αυτός ήταν στη φυλακή. Ο Peter είπε ότι ο Tony τον βοήθησε τότε που τον είχε ανάγκη. Ο Peter είπε ότι ήθελε να βοηθήσει τον Tony και την εκκλησία με τα νομικά θέματα και θέλει να διανείμει τα φυλλάδια μας για το ευαγγέλιο στην περιοχή του.

## Ηνωμένο Βασίλειο

Όταν ο αδελφός Tony μιλάει, το Βατικανό αρχίζει να τρέμει. Πήρατε το διάβολο στο κυνήγι αδελφέ Tony, στο όνομα του Ιησού, Αμήν.

Johnathan Bailey

Newcastle, HB

## Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

(Συνέχεια από τη σελίδα 5)

σμούς και εκτροπές. Αυτοί είναι περισπασμοί του Σατανά, που προκαλούν το μυαλό σας να πάει σε λάθος κατεύθυνση μακριά από το μόνο σημαντικό πράγμα στο σύμπαν, που είναι να κρατήσετε την ψυχή σας στην υπηρεσία του ΘΕΟΥ και να διατηρήσετε τον ΧΡΙΣΤΟ με τον ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ζωντανούς μέσα σας. «Παραιτηθείτε από τον άνθρωπο, η πνοή του οποίου είναι στα ρουθούνια του: διότι για τι είναι άξιος λόγου;» (Ησαΐας 2:22).

Η επιλογή σας είναι η εξής: θέλετε να είστε το Άγιο ΣΩΜΑ του ΘΕΟΥ, ή θέλετε να είστε απλώς άλλο ένα ανίερο σώμα όπου κατοικεί ο σατανάς; Αν επιλέξετε να γίνετε το ΣΩΜΑ του ΧΡΙΣΤΟΥ, πείτε αυτή την προσευχή:

**ΚΥΡΙΕ μου και ΘΕΕ μου, ελέησε την αμαρτωλή ψυχή μου.<sup>21</sup> Πιστεύω ότι ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ είναι ο ΥΙΟΣ του ζωντανού ΘΕΟΥ.<sup>22</sup> Πιστεύω πως πέθανε στο Σταυρό και έχυσε το πολύτιμο αίμα ΤΟΥ για την συγχώρεση όλων των προηγούμενων αμαρτιών μου.<sup>23</sup> Πιστεύω ότι ο ΘΕΟΣ ανάστησε τον ΙΗΣΟΥ από τους νεκρούς με τη δύναμη του ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ,<sup>24</sup> και ότι κάθεται εκ δεξιών του ΘΕΟΥ ακούγο-**

ντας κάθε εξομολόγηση των αμαρτιών μας και αυτή την προσευχή.<sup>25</sup> Ανοίγω την πόρτα της καρδιάς μου και ΣΕ προσκαλώ μέσα στην καρδιά μου, ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ.<sup>26</sup> Καθάρισε όλες τις βρομερές αμαρτίες μου με το πολύτιμο αίμα σου που ΕΣΥ έχυσες στη θέση μου στο Σταυρό στο Γολγοθά.<sup>27</sup> Δεν θα με απορρίψεις, ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, Θα μου συγχωρήσεις τις αμαρτίες μου και θα σώσεις τη ψυχή μου. Το γνωρίζω αυτό επειδή ο ΛΟΓΟΣ ΣΟΥ, δηλαδή η Βίβλος, το λέει.<sup>28</sup> Ο ΛΟΓΟΣ ΣΟΥ λέει ότι εσύ δεν απορρίπτεις κανένα, και αυτό συμπεριλαμβάνει και εμένα.<sup>29</sup> Συνεπώς, ξέρω ότι με έχεις ακούσει, και ξέρω ότι μου έχεις απαντήσει, και ξέρω ότι έχω σωθεί.<sup>30</sup> Και ΣΕ ευχαριστώ, ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ, που έσωσες τη ψυχή μου, και θα δείξω την ευγνωμοσύνη μου κάνοντας ότι με διατάξεις χωρίς να αμαρτάνω πλέον.<sup>31</sup>

Τώρα που έχεις σωθεί, «αγαπήσεις [υπηρετήσεις] ΚΥΡΙΟΝ τον ΘΕΟΝ σου εξ όλης της καρδιάς σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ισχύος σου» (Μάρκ. 12:30).<sup>32</sup> Βαπτιστείτε, βυθιστείτε στο νερό στο όνομα του ΠΑΤΡΟΣ, του ΥΙΟΥ και του ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ.<sup>33</sup> Μελετήστε επιμελώς την Αγία Γραφή και ακολουθήστε τις προσταγές της μέχρι την ημέρα του θανάτου σας.<sup>34</sup>

Ο ΚΥΡΙΟΣ θέλει να μεταφέρει το μήνυμα της σωτηρίας σε άλλους. Μπορείς να γίνεις διανομέας ευαγγελικών κειμένων

του Πάστορα Τόνι Άλαμο. Θα σου στείλουμε δωρεάν σχετικά βιβλία. Καλέστε μας ή στείλτε μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση μας για περισσότερες πληροφορίες. Μοιραστείτε αυτό το μήνυμα με κάποιον άλλο.

Εάν θέλετε να σωθεί αυτός ο κόσμος, όπως ο ΙΗΣΟΥΣ διατάζει, τότε μη κλέβετε από τα δέκατα και τις προσφορές του ΘΕΟΥ. Ο ΘΕΟΣ είπε, «θέλει κλέπτει ο άνθρωπος τον ΘΕΟΝ; Σεις όμως με κλέπτετε. και λέγετε, Εις τι ΣΕ εκλέψαμεν; Εις τα δέκατα και εις τας προσφοράς. Σεις είσθε καταραμένοι με κατάραν: διότι σεις με εκλέψατε, ναι, σεις όλον το έθνος [και όλος αυτός ο κόσμος]. Φέρετε πάντα τα δέκατα [το δέκατα είναι το 10% του συνολικού εισοδήματος] εις την αποθήκην, διά να είναι τροφή [πνευματική τροφή] εις τον οίκον ΜΟΥ [ ψυχές που θα σωθούν] και δοκιμάσατε με τώρα εις τούτο, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, εάν δεν σας ανοίξω τους καταράκτας του ουρανού και εκχέω την ευλογίαν εις εσάς, ώστε να μην αρκεί τόπος δι' αυτήν. Και θέλω επιτιμήσει υπέρ ημών τον καταφέροντα, και δεν θέλω φθείρει τους καρπούς της γης σας, ουδέ ή άμπελος σας θέλει απορρίψει προ καιρού τον καρπόν αυτής εν τω αγρώ, λέγει ο ΚΥΡΙΟΣ των δυνάμεων. Και θέλουσι σας μακαρίζει πάντα τα έθνη: Διότι σεις θέλετε είσθαι γη επιθυμητή, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων» (Μαλαχίας 3:8-12).

21 Ψαλμ. 51:5, Ρωμ. 3:10-12, 23 22 Μτθ. 26:63-64, 27:54, Λουκ. 1:30-33, Ιωα. 9:35-37, Ρωμ. 1:3-4 23 Πρ. 4:12, 20:28, Ρωμ. 3:25, 1 Ιωα. 1:7, Αποκ. 5:9 24 Ψαλμ. 16:9-10, Μτθ. 28:5-7, Μαρκ. 16:9, 12, 14, Ιωα. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Πρ. 2:24, 3:15, Ρωμ. 8:11, 1 Κορ. 15:3-7 25 Λουκ. 22:69, Πρ. 2:25-36, Εβρ. 10:12-13 26 1 Κορ. 3:16, Απ. 3:20 27 Εφ. 2:13-22, Εβρ. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Ιωα. 1:7, Αποκ. 1:5, 7:14 28 Μτθ. 26:28, Πρ. 2:21, 4:12, Εφ. 1:7, Κολ. 1:14 29 Μτθ. 21:22, Ιωα. 6:35, 37-40, Ρωμ. 10:13 30 Εβρ. 11:6 31 Ιωα. 5:14, 8:11, Ρωμ. 6:4, 1 Κορ. 15:10, Αποκ. 7:14, 22:14 32 Δευτ. 4:29, 6:5, 10:12, 11:13, 13:3-4, 26:16, 30:6, Ησ. 22:5, Μτθ. 22:37-40, Μαρκ. 12:29-31, Λουκ. 10:27 33 Μτθ. 28:18-20, Ιωα. 3:5, Πρ. 2:38, 19:3-5 34 Δευτ. 4:29, 13:4, 26:16, Ησ. 1:8, 22:5, 2 Τιμ. 2:15, 3:14-17, Ιασ. 1:22-25, Αποκ. 3:18

**Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες ή ενημερωτικά φυλλάδια για άλλα θέματα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.**

**Τόνι Άλαμο, Πάστορας, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide Box 2948, Hollywood, CA 90078**

**Εικοσιτετράωρη προσευχή και γραμμή πληροφοριών: +1 (661) 252-5686 Φαξ +1 (661) 252-4362  
www.alamoministries.com • taoffice@alamoministries.com**

Τα Tony Alamo Christian Ministries Worldwide παρέχουν ένα μέρος να ζήσετε με όλα τα απαραίτητα αγαθά σε όλους αυτούς που διαμένουν στις ΗΠΑ και θέλουν να υπηρετήσουν το ΚΥΡΙΟ με όλη τους την καρδιά, ψυχή, πνεύμα και δύναμη.

**Οι προτεσταντικές λειτουργίες διεξάγονται στην Νέα Υόρκη κάθε Τρίτη 8 μ.μ. και σε άλλες τοποθεσίες το βράδυ.**

**Παρακαλώ καλέστε το +1 (908)937-5723 για περισσότερες πληροφορίες. ΣΕΡΒΙΡΟΝΤΑΙ ΓΕΥΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.**

**Ζητείστε το βιβλίο του Πάστορα Άλαμο, «Ο Μεσσίας» φανερώνοντας τον Χριστό από την Παλαιά Διαθήκη μέσα από σχεδόν 333 προφητείες.**

*Γίνε εργάτης στη καλλιέργεια της ψυχής, γίνε διανομέας των ενημερωτικών φυλλαδίων του Πάστορα Άλαμο.*

*Όλα τα ενημερωτικά μας φυλλάδια και ηχητικά μηνύματα διατίθενται δωρεάν, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων αποστολής.*

*Εάν κάποιος προσπαθήσει να σας χρεώσει για αυτά, παρακαλούμε καλέστε το +1 (661) 252-5686 με δική μας χρέωση*

**Αυτά τα Ενημερωτικά Φυλλάδια ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΩΤΗΡΙΑΣ (Πράξεις 4:12)**

**ΜΗ ΤΑ ΠΕΤΑΞΕΤΕ, ΔΩΣΤΕ ΤΑ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΛΛΟΝ.**

**Όσοι βρίσκεστε σε άλλες χώρες, σας ενθαρρύνουμε να μεταφράσετε αυτά τα βιβλία**

**στη δική σας γλώσσα. Εάν τα ανατυπώσετε συμπεριλάβετε τα εξής πνευματικά δικαιώματα και εγγραφή:**

© Πνευματικά Δικαιώματα Απρίλιος 2013, 2015 Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται World Pastor Tony Alamo © Καταχωρήθηκε τον Απρίλιο 2013, 2015

GREEK—VOLUME 17800 — THE DIFFERENCE BETWEEN SALVATION AND RELIGION