

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ

Του Tony Alamo

Το Βατικανό παριστάνει τη Χιονάτη αλλά στη Βίβλο αναφέρεται ως ιερόδουλη, «η μεγάλη πόρνη», μία αίρεση (Απ. 19:2)¹. Χρησιμοποιεί κρατικούς οργανισμούς σε κάθε χώρα, συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ, σαν τους μοχθηρούς μικρούς νάνους. Όσο περισσότερη δύναμη και επιρροή αποκτά στην κυβέρνηση, τόσο πιο πολύ απομακρύνεται στο παρασκήνιο προσποιούμενο τη Χιονάτη έτσι ώστε να κατηγορηθεί η κυβέρνηση για όλες τις κακές πράξεις του.

Ο ΛΟΓΟΣ: Για να εφαρμόσει νόμους που παρενοχλούν, διασύρουν, καταστρέφουν και λογοκρίνουν κάθε ιδέα που δεν είναι Ρωμαιοκαθολική έτσι ώστε να κάθεται στο θρόνο της ως σατανική βασίλισσα (η μεγάλη πόρνη).

Λόγω του μακραίωνου πόθου του να ελέγχει την παγκόσμια κυβέρνηση και την εκκλησία, το ύπουλο Βατικανό έχει μολύνει τον κόσμο και την κυβέρνηση των Η.Π.Α. με τόσους ένθερμους, άρτια εκπαιδευμένους και αφοσιωμένους Ιησουίτες θιασώτες του, ώστε τώρα ελέγχει τα Ηνωμένα Έθνη (τα οποία και δημιούργησε),² το Λευκό Οίκο, το Κογκρέσο, κάθε πολιτειακή, ομοσπονδιακή, δημοτική και κοινωνική υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένου και του Υπουργείου Εργασίας των Η.Π.Α., του IRS, του FBI, του Ανωτάτου Δικαστηρίου, των δικαστικών συστημάτων, των ενόπλων δυνάμεων, της ομοσπονδιακής και άλλης αστυνομικής αρχής, καθώς και του διεθνούς τραπεζικού συστήματος και της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ (επονομαζόμενοι Ιλλουμινάτι και Αγκεντούρ), των συνδικαλιστικών οργανώσεων,³ της μαφίας και των κυριότερων μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Αυτή η αίρεση (το Βατικανό) κοντεύει σχεδόν να αντικαταστήσει το Σύνταγμα των Η.Π.Α. με τους παγκοσμιοποιημένους, σατανικούς εκκλησιαστικούς νόμους της για την εξόντωση των «αιρετικών» (δηλαδή, όσων δεν είναι Ρωμαιοκαθολικοί). Ο πιο διακεκριμένος βοηθός του πρόεδρου Τζορτζ Ουάσινγκτον, ο Στρατηγός Λαφαγιέτ, έπεε προφητικά «**Εάν ποτέ καταστραφούν οι ελευθερίες του Αμερικανικού λαού, αυτό θα γίνει από το χέρι του κλήρου της Ρωμαιοκαθολικής αίρεσης**».⁴

Σήμερα βλέπουμε το αποκορύφωμα των λεπτομερών αυτών σχεδίων σε αποσπάσματα της ομιλίας του Ρωμαιοκαθολικού αρχιεπισκόπου Γκίλροϋ στην Αυστραλία πριν από περίπου πενήντα χρόνια.

«Το Ρωμαιοκαθολικό μότο είναι μόνοι μας εμείς υπέρ των αδελφών Ρωμαιοκαθολικών. Πρέπει να κατατροπώσουμε τους αιρετικούς [μη-Ρωμαιοκαθολικούς] στις κάλπες. Ο άγιος πατέρας λέει πως κάθε αρνητική τακτική είναι μοιραία. Ο άγιος πατέρας [ο πάπας] απαιτεί να γίνουν σύντομα οι δημόσιες υπηρεσίες 100% Ρωμαιοκαθολικές. Απαιτείται προσοχή έτσι ώστε να μην τυχόν εγερθούν υποψίες όταν Ρωμαιοκαθολικοί προσλαμβάνονται σε περισσότερες κυβερνητικές θέσεις από τους Προτεστάντες, τους Εβραίους και άλλους αιρετικούς.»



Εκατομμύρια ανθρώπων έχουν σφαγιαστεί από το Βατικανό, τάδε έφη ο Κύριος (Απ.18:24). Η ιστορία αποδεικνύει αυτό το γεγονός. Κατά τη διάρκεια της Ρωμαιοκαθολικής Ιεράς Εξέτασης στην Ευρώπη, 68 εκατομμύρια άνθρωποι βασανίστηκαν, παραμορφώθηκαν και δολοφονήθηκαν από αυτή την τεράστια αίρεση.⁵ Η Σφαγή την Ημέρα του Αγίου Βαρθολομαίου ευθύνεται για την σφαγισμό τουλάχιστον 100.000 Προτεσταντών.⁶ Ο πρόεδρος Αβραάμ Λίνκολν κατηγορήσε την παπωσύνη για τον εμφύλιο πόλεμο των ΗΠΑ με τα ακόλουθα λόγια:

«Αυτός ο πόλεμος δεν θα ήταν ποτέ δυνατός χωρίς την καταχθόνια και ύπουλη επιρροή των Ιησουιτών.

Το γεγονός ότι η γη μας είναι βαμμένη με το αίμα των ευγενέστερων τέκνων της οφείλεται στον παπισμό». Ο Λίνκολν πρόσθεσε, «Είμαι υπέρ της ελευθερίας της συνείδησης στην πιο ευγενή, ευρεία και υψηλή της μορφή. Αλλά δεν μπορώ να καταλογίσω ελευθερία συνείδησης στον πάπα και τους υποστηρικτές του, τους παπιστές, όταν μου δηλώνουν μέσα από τα συμβούλια, τους θεολόγους και τους εκκλησιαστικούς τους κανόνες ότι η συνείδησή τους τους υπαγορεύει να κάψουν τη γυναίκα μου, να στραγγαλίσουν τα παιδιά μου και να με σφάζουν όταν βρουν την ευκαιρία».⁷

Επειδή ο Αβραάμ Λίνκολν εξέθεσε το Βατικανό επανειλημμένα, θανατώθηκε, όπως και είχε προβλέψει. Ναι, δολοφονήθηκε από Ιησουίτες με διαταγή της Ρώμης.⁸ Το Βατικανό δεν έχει αλλάξει από την εποχή του κ. Λίνκολν.

ΤΟ ΜΟΙΡΑΙΟ ΛΑΘΟΣ ΤΟΥ ΤΖΟΝ Φ. ΚΕΝΕΝΤΙ

Όταν ο Τζον Φ. Κένεντι ερωτήθηκε από το Βατικανό. «Θα ακολουθήσετε τους ρωμαϊκούς ιερούς κανόνες ή το Αμερικανικό Σύνταγμα;» Ο κ. Κένεντι τους απάντησε, «Το Αμερικανικό Σύνταγμα».⁹ Αυτό ήταν το μοιραίο λάθος του Πρόεδρου Κένεντι. Η δολοφονία του έγινε με εντολή της Ρώμης, και στη συνέχεια σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε από Ιησουίτες, όπως και του Προέδρου Λίνκολν. Όποιος γνώριζε πολλά για την δολοφονία του Κένεντι εκτελέστηκε επίσης.

Όταν η Αμερική απαίτησε τη διεξαγωγή έρευνας επιστρατεύθηκε ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Ερλ Γουόρεν (μέλος της μυστικής οργάνωσης του Βατικανού, Ιππότες του Κολόμβου) για να διενεργήσει την έρευνα.

Κατέφυγε σε πολλές υπεκφυγές και περιστροφές - όπως προβλεπόταν - και έπειτα, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, έκλεισε το φάκελο της έρευνας. Όπως λέει ο Πάπας, «Οι αρνητικές πράξεις είναι μοιραίες». Θυμηθείτε ότι ο Πρόεδρος Κένεντι ήταν μεγάλος θαυμαστής και μελετητής του Αβραάμ Λίνκολν και γνώριζε όσα γνώριζε και ο κ. Λίνκολν.

1 Απ. 17:1-5, 12 2 *Vatican Imperialism in the Twentieth Century*, Avro Manhattan, σελίδες 167-170 3 *Vatican Imperialism in the Twentieth Century*, Avro Manhattan, σελ. 162 4 *50 Years in the "Church" of Rome*, Charles Chiniquy, σελ. 483 (πρωτότυπη έκδοση του 1886, διατίθεται σε μορφή PDF, σελ. 342) 5 *Smokescreens*, Jack Chick, σελ. 35 6 *History of the World in a Christian Perspective*, Τόμος II, A Beka, 1981, σελ. 352 7 *50 Years in the "Church" of Rome*, Charles Chiniquy, σελίδες 498, 503 (πρωτότυπη έκδοση του 1886, διατίθεται σε μορφή PDF, σελ. 352, 355 8 *50 Years in the "Church" of Rome*, Charles Chiniquy, σελ. 512 (πρωτότυπη έκδοση του 1886, διατίθεται σε μορφή PDF, σελ. 361) 9 *Vatican USA*, Nino LoBello, Trident Press, σελίδες 79, 161-166

Ο Β' Παγκόσμιος πόλεμος, με τριάντα εκατομμύρια και πλέον θύματα (έξι εκατομμύρια Εβραίους-το Ολοκαύτωμα)¹⁰ επινοήθηκε και χρηματοδοτήθηκε από το Βατικανό - ο Χίτλερ, ο Μουσολίνι και ο Φράνκο ήταν όλοι μέλη της αίρεσης (της Ρωμαιοκαθολικής αίρεσης)¹¹- για να κερδίσουν τον κόσμο, όχι για τον Χριστό, αλλά για το Βατικανό, τον Αντίχριστο.

Ο αναβρασμός στην Κεντρική και Νότια Αμερική, η τυραννία υπό τον εκπαιδευμένο από Ιησούιτες Κάστρο¹² στην Κούβα και ανά την Καραϊβική και η τρομοκρατία στο Λίβανο και την Ιρλανδία είναι δημιούργημα του Βατικανού. Αντιλαμβάνεστε τώρα γιατί ο Θεός αποκαλεί την Ρωμαιοκαθολική αίρεση την μάνα όλων των βδελυγμάτων της γης (Απ. 17:5);

Το Βατικανό γνώριζε ότι μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πολλοί άνθρωποι είχαν επίγνωση πως ο πόλεμος ήταν μία ιερή εξέταση του Βατικανού, έτσι αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει μία από τις περίφημες τακτικές περισπασμού και να δημιουργήσει την John Birch Society έτσι ώστε όλοι να έχουν ως κύριο θέμα συζήτησης και σκέψης τον Κομμουνισμό (που το Βατικανό επίσης χρηματοδοτεί) αντί για τον πραγματικό υπαίτιο (Το Βατικανό). Αυτό αποτέλεσε μεγάλη επιτυχία για αυτούς.

Το Βατικανό επίσης χρηματοδοτεί κάθε μεγάλη τρομοκρατική οργάνωση στο κόσμο. Ο λόγος είναι να απασχολούνται οι σκέψεις των ανθρώπων με ανεξήγητες, παρανοϊκές τραγωδίες που διαπράττουν οι δικές τους τρομοκρατικές οργανώσεις ενώ το Βατικανό ασχολείται με την υπονόμευση όλων των κυβερνήσεων του κόσμου έτσι ώστε να αποκτήσει παγκόσμια κυριαρχία (παπική εξουσία). Η αναγγελία ειδήσεων για τρομοκρατικές ενέργειες είναι τόσο συγκλονιστική ώστε επισκιάζει την είδηση ότι το Βατικανό αφαιρεί το Αμερικανικό Σύνταγμα και ότι οι άνθρωποι στερούνται τις θρησκευτικές τους ελευθερίες (με φυλακίσεις και με το κλείσιμο σχολείων και εκκλησιών). Αυτός όμως είναι ο απώτερος σκοπός του Βατικανού, η παγκόσμια κυριαρχία του επί της θρησκείας και της κυβέρνησης μας. Όσο πιο παρανοϊκή, παράξενη, παράλογη και ανεξήγητη είναι η τρομοκρατία, τόσο το καλύτερο. Οι βαρύνουσες ανακοινώσεις των μέσων μαζικής ενημέρωσης του Βατικανού επίσης βοηθούν στο να ασχολείστε συνεχώς με όλα αυτά. Τώρα που εκτέθηκαν με τον τρόπο δράσης τους, σύντομα (μαζί με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών που πρόσφατα πήγε με το μέρος τους) θα αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη μίας εκστρατείας τερματισμού όλης αυτής της τρομοκρατίας (που δημιούργησαν οι ίδιοι) και για να πείσουν τους πάντες πως είναι καλοί και ευσεβείς και ότι ποτέ δεν θα μπορούσαν να είχαν υποστηρίξει κάτι τέτοιο. (Ενημέρωση: Όπως ο Τέρι Γουάιτ διαπραγματεύεται στο Λίβανο).

Ο Τζιμ Τζόουνς, ένας Ρωμαιοκαθολικός Ιησούιτης διάκονος παριστάνοντας τον Χριστιανό, θυσιάστηκε (όχι από δηλητηριασμένο κουλαίντ), δολοφονήθηκε αυτός και το ποίμνιό του από το Βατικανό έτσι ώστε να κάνει τον κόσμο να έχει στενόμυαλη και καχύποπτη άποψη για τις αθώες χριστιανικές κατασκοπήσεις.¹³

«Τούτα τα έξι μισεί ο Κύριος: Επτά μάλιστα βδελύττεται η ψυχή αυτού: Οφθαλμούς περιφάνους, γλώσσαν ψευδή και χείρας εκχεούσας αίμα αθών, καρδίαν μηχανομενήν λογισμούς κακούς, πόδας τρέχοντας ταχέως εις το κακοποιείν, μάρτυρα ψευδή λαλούντα ψεύδος και τον εμβάλλοντα έριδας μεταξύ αδελφών». (Πρμ. 6:16-19). (Όλα όσα ο Θεός μισεί, το πανούργο Βατικανό τα εκπροσωπεί).

Έχετε παρατηρήσει ποτέ ότι με τις ελεγχόμενες από το Βατικανό Αμερικανικές Υπηρεσίες Μετανάστευσης και Τελωνείων δε μπορούμε να βγούμε από αυτήν τη χώρα χωρίς να περάσουμε από ανάκριση τρίτου βαθμού (ανιχνεύσεις, ραντάρ, κλπ); Άλλα όταν τη δεκαετία του 1960, Ο Ιησούιτης Τίμοθου Λίρι¹⁴ εκπαιδευμένος από το Βατικανό οδήγησε την νεολαία της χώρας στον εθισμό στα ναρκωτικά, οι Τελωνειακές Υπηρεσίες και οι Υπηρεσίες Αλλοδαπών

ήταν ανήμπορες τότε, όπως είναι και τώρα, να εντοπίσουν τις χιλιάδες λίβρες ναρκωτικών και παρόνομων ουσιών που εισχωρούσαν στο πάλαι ποτέ δίκαιο έθνος μας μέσω της Μαφίας, που ξεπλένει όλα τα παράνομα και αθέμιτα κέρδη της (όλα τα μαυραγορίτικα λεφτά της) μέσω του Βατικανού. Ίσως για αυτό ο Πρόεδρος Αβραάμ Λίνκολν είπε **«Προβλέπω ένα πολύ μαύρο σύννεφο στον ορίζοντα της Αμερικής. Και αυτό το μαύρο σύννεφο προέρχεται από τη Ρώμη».**¹⁵

Δείτε τι λέει η Βίβλος για τον Αντίχριστο που προκάλεσε όλη αυτή την διαφθορά και όλη την αυτή την αιματοχυσία:

«Και είδα τη γυναίκα [το Βατικανό] που μεθούσε από το αίμα των αγίων, και από το αίμα των μαρτύρων του Ιησού: Και βλέποντας την, θαύμασα με μεγάλο [κατάπληξη]» (Απ. 17:6).

«Όσο δόξασε τον εαυτό της και έζησε τρυφηλά, τόσο βασανισμό και πένθος δώστε σ'αυτή: Επειδή, λέει στην καρδιά της, κάθομαι βασίλισσα και δεν είμαι χήρα, και πένθος δεν θα δω» (Απ. 18:7).

«Αυτοί [οι κυβερνήσεις] έχουν μία γνώμη, και θα παραδώσουν στο θηρίο τη δύναμη και τη δική τους εξουσία» Δηλαδή μια παγκόσμια κυβέρνηση, πολιτειακή και ομοσπονδιακή, συμπεριλαμβανομένων και πολιτικών και κοινωνικών υπηρεσιών, κινητοποιούμενες από το Σατανά, που δίνουν την εξουσία αυτή στον Αντίχριστο με το να εκτελούν τις εντολές του (Απ. 17:13).

Αυτά είναι μερικά από τα τελευταία σημεία στο τελευταίο βιβλίο της Αποκάλυψης πριν ο Ιησούς κατεβεί στη Γη ξανά και ο χρόνος σταματήσει. Ο θεός κατέστρεψε τον κόσμο με νερό¹⁶, τα Σόδομα και Γόμορρα με φωτιά και θειάφι.¹⁷ Και στις δύο περιπτώσεις ο θεός έστειλε προφήτες που κήρυτταν την επερχόμενη καταστροφή. Σήμερα ο Θεός με το άπειρο έλεος του προειδοποιεί όλους τους Ρωμαιοκαθολικούς, **«Εξέλθετε εξ αυτής ποιμνίό μου, και μη μοιραστείτε τις αμαρτίες της, και να μην έχετε μερίδιο από τις πληγές της»** (Απ.18:4). Αν είστε άνθρωποι του θεού, εάν το (ωοδόχο πνεύμα σας έχει αναστήσει στην αιώνια ζωή, τότε υπακούστε τον Λόγο Του και βγαίνοντας από την Ρωμαιοκαθολική αίρεση. Γιατί; Γιατί εάν δεν το κάνετε είναι ανυπακοή και η ανυπακοή είναι το ίδιο με τη μαγεία.¹⁸

Πολλές πολιτειακές και κυβερνητικές υπηρεσίες που ελέγχει το Βατικανό όπως το IRS ο, Οργανισμός για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία και το Αμερικανικό Υπουργείο Εργασίας, καθώς επίσης και τα εργατικά συνδικάτα, έχουν με μαεστρία καταστρέψει την οικονομική ραχοκοκαλιά της χώρας μας ενοχλώντας και εξωθώντας εκατοντάδες επιχειρήσεις και εργοστάσια σε χρεοκοπία και κλείσιμο.¹⁹ Ως αποτέλεσμα, εκατομμύρια Αμερικανοί είναι άνεργοι και πεινούν, ενώ οι επιχειρήσεις του Βατικανού παραμένουν ανενόχλητες και ευημερούν επειδή διοικούν τις κυβερνητικές υπηρεσίες. Δείτε τι λέει ο Θεός για τον Αντίχριστο όταν θα τον ρίξει στη κόλαση:

«Ο άνθρωποι, οι οποίοι θα ιδουν το κατόντημα σου, θα καταπληγούν και θα πουν, αυτός λοιπόν, είναι ο άνθρωπος [ο Αντίχριστος], ο οποίος ο ανετάρασε και τρομοκράτούσε την οικουμένη, συνεκλόνηζε και εκρήμιζε τους βασιλείς; Αυτός ο οποίος είχε ερημώσει την οικουμένη, και κατέστρεψε τας πόλεις και τα τείχη των;» (Ησ. 14:16-17).

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ

Μία μόνο από τις πολλές, επιχειρήσεις πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων του Βατικανού είναι τα κάτεργα παραγωγής οινοπνευματωδών ποτών και κρασιού που δεν αντιμετωπίζουν κανένα απολύτως πρόβλημα με την εργατική νομοθεσία επειδή χρησιμοποιούν παράνομα δωρεάν εργατικό δυναμικό (χιλιάδες Ρωμαιοκαθολικούς μοναχούς). Αυτές οι ομοσπονδιακές κυβερνητικές υπηρεσίες δεν

10 Information Please Almanac, 1982, σελ. 98 11 Smokescreens, Jack Chick, σελ. 19 12 Smokescreens, Jack Chick, σελ. 35 13 Double Cross, Chick Publications 14 Συνέντευξη με τον Τίμοθου Λήαρη στο κανάλι PBS, Ιούλιος 1983 15 50 Years in the "Church" of Rome, Charles Chiniquy, σελ. 510 (πρωτότυπη έκδοση του 1886, διατίθεται σε μορφή PDF, σελ. 359) 16 Γεν. Κεφ. 6-7 17 Γεν. 19:24-25 18 I Sam. 15:23 19 The Vatican Billions, Avro Manhattan, σελ. 214-215

θα επιτρέψουν σε κανέναν άλλο να απολαύσει τα ίδια προνόμια εθελοντικής εργασίας για το Θεό, τον Πατέρα μας και τον Σωτήρα μας, τον Κύριο Ιησού Χριστό γιατί οι υπόλοιποι είμαστε «αιρετικοί» (μη Ρωμαιοκαθολικοί). Ναι, οι επιχειρήσεις τους ευημερούν χωρίς ζημία ή ενόχληση χρησιμοποιώντας δωρεάν εργατικό δυναμικό στο Χριστιανικό Αδελφάτο²⁰, ήτοι τα αποστακτήρια οινοπνευματωδών και οίνου Λα Σαλ και Μπενεντικτίν (κάτεργα δούλων) και σε πολλά άλλα μέρη από την Νάπα Βάλει της Καλιφόρνιας μέχρι την πολιτεία της Νέας Υόρκης.

Η Αμερικανική Εφορία και το Αμερικανικό Υπουργείο Εργασίας που ελέγχονται από το Βατικανό σήμερα περνούν την συνταγματική διαχωριστική γραμμή του διαχωρισμού μεταξύ εκκλησίας και κράτους και με κάθε τρόπο προσπαθούν να καταστρέψουν όλες τις θεμελιώδεις χριστιανικές εκκλησίες και σχολεία. Ένας τρόπος είναι η κατάργηση του φοροαπαλλακτικού καθεστώτος. Ωστόσο αυτή η αντί-αμερικανική και αντι-συνταγματική οργάνωση (Η Αμερικανική Εφορία), έχει παραχωρήσει φοροαπαλλακτικό καθεστώς σε όλες τις κομμουνιστικές οργανώσεις της Αμερικής βάσει του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος [Internal Revenue Code] άρθρο501(c)3. Δεν έχουν κάνει ποτέ καμία προσπάθεια να τους στερήσουν αυτό το καθεστώς.²¹ Η φοροεισπρακτική οργάνωση της Ρώμης (το IRS) έχει επίσης φροντίσει ώστε η Ρωμαιοκαθολική αίρεση και όλες οι θυγατρικές της (η παγκόσμια εκκλησία) να είναι οι μόνες θρησκευτικές οργανώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες που δεν χρειάζεται να πληρώνουν φόρο ακίνητης περιουσίας ή φόρο εισοδήματος για τις επιχειρήσεις τους αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίω.²² Αυτό γίνεται βάσει του άρθρου 892 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Το Βατικανό είναι η μόνη θρησκεία που λαμβάνει πολλά εκατομμύρια δολάρια ομοσπονδιακής ενίσχυσης κάθε χρόνο για τα ενοριακά σχολεία του.²³ Αυτά χρηματοδοτούνται από τους φόρους σας. Όπως λέει ο αρχιεπίσκοπος Γκιλρόύ, «Μόνοι μας για τους αδελφούς Ρωμαιοκαθολικούς» και «πρέπει να κατατροπώσουμε όλους τους αιρετικούς.»

Το Βατικανό χρησιμοποίησε το Κομμουνιστικό Κόμμα για να καταστρέψει τις Ρωσικές Ορθόδοξες εκκλησίες και χρησιμοποίησε τους Ναζί στη προσπάθεια του να καθαρήσει τους Εβραίους και τις συναγωγές τους. (Πατί το Βατικανό λέει πως όλοι οι άλλοι εκτός αυτών είναι «αιρετικοί»-Μη Ρωμαιοκαθολικοί.)

IRS- Η ΦΟΡΟΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΙΡΕΣΗΣ

Οι Ρωμαιοκαθολικοί Ιησουίτες ξεκίνησαν το διεθνές τραπεζικό σύστημα²⁴ με το όνομα Ιλλουμινάτι και Αγκεντούρ (και κατηγορήσαν τους Εβραίους για αυτό). Το σλόγκαν της Ρώμης είναι «Αυτός που έχει τους σάκους με τα χρήματα διοικεί τα έθνη.» Το Βατικανό ξεκίνησε όλους τους πολέμους (ιερές εξετάσεις) για να απαλλάξει το κόσμο από τους αιρετικούς (μη Ρωμαιοκαθολικούς) και αργότερα έδωσε δάνεια από τις τράπεζες του στα έθνη για να έχουν αρκετά λεφτά να τους πολεμήσουν. Βλακωδώς αφήσαμε αυτή την φοροεισπρακτική οργάνωση αυτής της αίρεσης να μπει στη χώρα μας (Το IRS- που δίνει αναφορά μόνο στη Ρώμη).

Σύμφωνα με τους νόμους του Θεού στη Βίβλο, κάθε πενήντα χρόνια πρέπει να διαγράφονται χρέη που δεν μπορούν να εξοφληθούν (ως ελάφρυνση). Αυτό ονομάζεται Ιωβηλαίον έτος (Λτ. 25:10). Ας αφήσουμε τον αιρετικό ρωμαϊκό εκκλησιαστικό κανόνα του θανάτου και της δουλείας και ας επιστρέψουμε στο νόμο του Θεού και του Υιού του, Ιησού Χριστού. Ας τα διαγράψουμε όλα (ιωβηλαίον έτος). Σ αυτά τα χρέη μας παρέσυρε ο Σατανάς (Ρωμαιοκαθολική αίρεση) για να μας πληγώσει και να μας υποδουλώσει οικονομικά. Δεν ξεκινήσαμε εμείς αυτούς τους πολέμους, ούτε τους θέλαμε αυτούς τους πολέμους και ούτε δανειστήκαμε αυτά τα

λεφτά. Τότε γιατί να υποφέρουμε; Αυτοί οι πόλεμοι ήταν όλοι ιερές εξετάσεις της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας για να βάλουν τον κόσμο στο καλούπι της μίας παγκοσμιοποιημένης κυβέρνησης, εκκλησίας και μέσω των μαζικών ενημέρωσης.²⁵

Στη σύνοδο της μίας παγκόσμιας εκκλησίας στο Βανκούβερ, μερικοί από τους εθελοντές μας σοκαρίστηκαν από τα φίλο-ομοφυλοφιλικά περίπτερα και έντυπα, τα περίπτερα και έντυπα που προάγουν την μαγεία, το μεθύσι και την ολοκληρωτική ασέβεια, που εξυμνείται από αυτή «τη διεθνή» αίρεση και σχέτα, τη μεγαλύτερη στο κόσμο. Αυτοί οι σατανικοί άνθρωποι αποκαλούν οποιονδήποτε κηρύττει τον αληθινό λόγο, που σημαίνει αποχωρισμό από το κακό, καθαγιασμό στο καλό²⁶ - τον αποκαλούν αίρεση ή σχέτα. Αλλά αυτοί λατρεύουν αυτή την παγκόσμια οργάνωση και τον αιρετικό αρχηγό της, τον Πάπα...

«Ο αντικείμενος και υπεραίρομένος εναντίον εις πάντα λεγόμενον Θεόν η σέβασμα, ώστε [κάποιοι μελλοντικός πάπας] να καθήση [σύντομα] εις τον ναόν του Θεού [στην Ιερουσαλήμ] ως Θεός, αποδεικνύων εαυτόν ότι είναι Θεός.» (2 Θεσσαλονικείς 2:4).

«Οστις θέλει έλθει κατ'ενεργείαν του Σατανά εν πάση δυνάμει και σημείοις και τέρασι ψεύδους, και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολλυμένων, διότι δεν εδέχθησαν την αγάπην της αληθείας δια να σωθώσι» (2 Θεσσαλονικείς 2:9-10).

Γονατίζουν και ασπάζονται το δακτυλίδι και τα πόδια του²⁷ και τον αποκαλούν «άγιο πατέρα», το οποίο απαγορεύεται στην Βίβλο.²⁸ Υπακούν κάθε επιθυμία του. Αποκαλώντας εμάς αίρεση, εμάς που βαδίζουμε με το Άγιο Πνεύμα και υπακούμε κάθε επιθυμία του Θεού, έχουν πιθανόν υποπέσει στο ασυγχώρητο αμάρτημα - τη βλασφημία του Αγίου Πνεύματος - που δεν συγχωρείται ποτέ ούτε στη παρούσα ούτε στη μέλλουσα ζωή (Μτθ.ς 12:31-32). Αλλά ο Σατανάς αδιαφορεί επειδή έχει ήδη βλασφημήσει το Άγιο Πνεύμα.

ΤΟ ΣΗΜΑΔΙ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ

Ο Σατανάς θέλει να ζεις αιώνια μαζί του στη κόλαση μαζί του²⁹, και για να σε καταφέρει να το κάνεις αυτό, κοίτα τι σου έχει ετοιμάσει τώρα μέσω των πολιτειακών και ομοσπονδιακών υπηρεσιών της κυβέρνησης : την κυβερνητική επιβολή ενός νόμου που σε αναγκάζει να σημαδευτείς στο χέρι ή στο μέτωπο για να μπορείς να αγοράσεις ή να πουλάς (αυτό μπορεί να γίνει αόρατα μέσω ακτινών λέιζερ). Ο Θεός ονομάζει αυτό το σημάδι «Το σημάδι του θηρίου» (Απ. 19:20). Το Βατικανό θα χρησιμοποιήσει κάποιο όμορφο όνομα για αυτό, όπως «το σημάδι της ειρήνης, της αγάπης, της ενότητας, αδελφοσύνης κλπ.» Ο Θεός όμως λέει ότι αν λάβουμε αυτό το σημάδι θα πάμε στην κόλαση (Αποκάλυψη 14:9-11).

Ο πάπας, το μεγάλο αφεντικό και οι πολιτειακές και κρατικές υπηρεσίες θα πουν ότι αν δεν δεχτούμε αυτό το χάραγμα θα μας μποϊκοτάρουν (δεν θα μπορούμε να αγοράσουμε ούτε να πουλήσουμε). Θα εμπιστευτώ τον επιούσιό μου στο Θεό όπως και αυτός έθρεψε τα παιδιά των Εβραίων για σαράντα χρόνια στην έρημο του Σινά. Και ο Θεός θα ξανακάνει θαύματα για τους πιστούς ακόλουθούς του που θα αντισταθούν στον πάπα, τις κυβερνητικές υπηρεσίες και το σημάδι.

Ο Πρόεδρος Ρέγκαν μαγεύτηκε και αυτός από τη τέχνη του Βατικανού όπως και άλλοι παγκόσμιοι ηγέτες. Αυτό είναι φανερό από την ξαφνική του κίνηση να στείλει τον Αμερικανό πρέσβη στο μεγάλο ρωμαϊκό πορνείο (την έδρα και τα κεντρικά γραφεία της αίρεσης).

Κ. Πρόεδρε, κάνετε υπερβολικά παρέα με αυτούς τους κληρικούς Ιησουιτικής εκπαίδευσης της μίας παγκόσμιας εκκλησίας που σας δίνουν πολύ κακές συμβουλές. Είναι τα λεφτά και η μεγάλη

²⁰ *The Vatican Billions*, Avro Manhattan σελίδα 182. ²¹ Μέχρι το 1987 όλες οι κομμουνιστικές οργανώσεις δεν είχαν υποχρέωση να καταβάλλουν φόρους. Τώρα, λόγω των εκδόσεών μου, έχει αφαιρεθεί οι φοροαπαλλαγές από τα κομμουνιστικά κόμματα. Ωστόσο, οι κομμουνιστές του Βατικανού είναι τόσο καλά εδραιωμένοι στην κυβέρνηση ως ρεπουμπλικάνοι και δημοκρατικοί που δεν χρειάζονται καν φοροαπαλλαγές. Χάρια από τις κυβερνητικές δωρεές που δίδονται στις «ψευδο-φιλανθρωπικές» τους οργανώσεις και τις διαρές πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων σε θρησκευτικά σχολεία και άλλες ελιτιστικές κομμουνιστικές Καθολικές οργανώσεις. ²² *Vatican USA*, Nino LoBello, σελ. 87 ²³ *Vatican USA*, Nino LoBello, σελ. 79 ²⁴ *Vatican USA*, Nino LoBello, σελίδες 45-47 ²⁵ Δανιήλ. Κεφ. 7, 8:23-25, ΙΙ Θεοσ. 2:3-12, Απ.. 12:12-17, Κεφ. 13, 14:8-11, 15:2, 16:13-14, 16, 19, Κεφ. 17, 18, 19:1-3, 11-21, 20:1-4, 7-10 ²⁶ Ψαλμ. 97:10, Ρωμ. 12:9, Ι Κορ. 10:21, ΙΙ Κορ. 6:14-18, Εφ. 5:3-12, Ιακ... 4:4, Ι Ιωα. 1:5-6 ²⁷ *The Crisis of Church and State 1050-1300*, Brian Tierney, Prentice-Hall, σελ. 49 ²⁸ Μτθ. 23:9 ²⁹ Ι Pet. 5:8, Απ.. 12:11-12

υποστήριξη του Βατικανού που σας οδήγησαν να γίνετε μέλος αυτής της αίρεσης; Θα πουλούσατε την αιώνια ψυχή σας προσχωρώντας εσείς και το έθνος μας στο αντίχριστο για τα λεφτά και τη προσωρινή δύναμη;

Ρωτάει ο Κύριος, «Επειδή τι θέλει ωφελήσει τον άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμο όλον και ζημιωθεί την [αιώνια] ψυχήν αυτού;» (Μάρκος 8:36). Με αυτήν σας την πράξη, ήρθατε σε ρήξη με τον ζωντανό Θεό, εκτός αν συμμορφωθείτε και δημόσια ανακαλέσετε την απόφαση σας έτσι ώστε ο Κύριος και το κοινό να ξέρουν που ακριβώς τοποθετείστε.

Με όλο το σεβασμό, κ. Πρόεδρε, εις το όνομα του Ιησού, σας λέω τα εξής. Είμαστε στο τέλος του κόσμου και η εποχή των πολιτικών πέρασε. Πρέπει όλοι να δείξουμε στον κόσμο τι έχουμε μέσα μας. Η Βίβλος λέει πως όποιος δεν λαμβάνει νουθεσία από το Λόγο του Θεού είναι κτηνώδης (Ρωμ. 12:1).

(Πρμ. 12:1). Κ. Πρόεδρε και όλοι εσείς οι πρόεδροι και βασιλιάδες του κόσμου, έρχεται η ώρα της κρίσης για όλους μας και πιστεύω ότι έρχεται πολύ σύντομα.

ΕΝΑΣ ΓΝΗΣΙΟΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΗΣ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΣΤΟ ΘΕΟ

Δεν είμαι άνθρωπος της θεολογικής σχολής. Είμαι γνήσιος Ισραηλίτης, πλυμένος με το αίμα του Ιησού, γεμάτος με Άγιο Πνεύμα και σταλμένος από το Κύριο για να κηρύξω το μήνυμα του εσταυρωμένου, αναστημένου, ζωντανού Χριστού που σύντομα θα επιστρέψει στη Γη ξανά.³⁰ Ο Παράδεισος μου έχει δώσει την απόλυτη εξουσία για να κηρύξω αυτό το μήνυμα.

Γνήσιος Ισραηλίτης είναι αυτός που πιστεύει στον Θεό, αλλά οι περισσότεροι Εβραίοι δεν πιστεύουν, διότι απορρίπτουν το Μεσσία και τα 300 χωρία της Παλαιάς Διαθήκης που αναφέρονται στο Μεσσία. Μερικοί Ισραηλίτες προσηλυτίστηκαν σ' αυτή την αίρεση (Ρωμαιοκαθολικισμό). Το Βατικανό ήθελε να γίνουν ραβίνοι έτσι ώστε να τους τοποθετήσει στην Ισραηλινή Κνέσετ ως κατασκόπους. Μερικοί από αυτούς τους Ρωμαιο-Ιησουίτες ραβίνους δρουν εκεί σήμερα ως κατάσκοποι.

Στο Β' Παγκόσμιο πόλεμο, η Πολωνία ήταν η περισσότερο ελεγχόμενη από το Βατικανό χώρα. Αν το Βατικανό αγαπά τους Εβραίους τόσο πολύ - τότε και σήμερα - γιατί επέτρεψε το μεγαλύτερο σφαγείο Εβραίων να γίνει στη Πολωνία; Γιατί το Βατικανό πλαστογράφησε το Αντισημιτικό έγγραφο «Τα Πρωτόκολλα των Πρεσβυτέρων της Σιών» που κατηγορήσε εμάς τους Εβραίους για την επιθυμία του Βατικανού για παγκόσμια κυριαρχία; Γιατί κατηγορήσε εμάς τους Εβραίους³¹ για τις μηχανογραφίες των διεθνών τραπεζιτών του Βατικανού, Ιλλουμινάτι και Άγκεντούρ; Και γιατί το Βατικανό έχει κατασκόπους που παριστάνουν τους ραβίνους στην Κνέσετ αν όντως αυτή η Αντισημιτική Ρωμαιοκαθολική οργάνωση αγαπά τους Εβραίους τόσο πολύ; Ο Θεός λέει:

«Λαέ μου, οι άρχοντες του ως σκληροί και πιεστικοί εισπράκτορες σας καταληστεύουν και αυτοί απαιτούν από σας εισφοράς και δώρα» (Ησ. 3:12).

Η ώρα της δευτέρας παρουσίας του Μεσσία ήλθε, μετανοήστε αλλιώς θα πεθάνετε,³² που σημαίνει δεχτείτε τον Μεσσία και τη λύτρωση, που είναι το αίμα Του που έχυσε για τις αμαρτίες σας,³³ ή θα πεθάνετε, που σημαίνει ότι διαφορετικά θα πάτε στη κόλαση.³⁴

Υπάρχουν θρησκευτικοί ηγέτες που οδηγούν εκατομμύρια οπαδών τους στη κόλαση λόγω της σύνδεσης τους και του εκθιασμού του αντίχριστου και της αίρεσης του, «έν ύποκρισει ψευδολόγων, κεκαυστηριασμένων την ίδιαν συνείδησιν» (1 Τμ. 4:2). Μερικοί είναι Ιησουίτες ιερείς που παριστάνουν τους Χριστιανούς. Αυτοί και οι οργανώσεις τους έχουν ανταμειφθεί πλουσιοπάραχα από τη Ρώμη, επειδή έχουν συγκεντρώσει μάζες ανυποψίαστων και αδαών πιστών τους κατ' ευθείαν στη παγκόσμια εκκλησία του Σατανά που

τα μελλοντικά σχέδιά του για αυτούς συμπεριλαμβάνουν το σημάδι του θηρίου³⁵ εις το όνομα της Χριστιανικής αλληλεγγύης, αδελφότητας, ειρήνης, χαρίσματος και αγάπης. Οι άνθρωποι παρασύρθηκαν εύκολα στη πτέρυγα της αίρεσης του Βατικανού και πιστεύουν πως αυτοί έχουν δίκιο «διότι δεν εδέχθησαν την αγάπη της αληθείας διά να σωθώσι» (δεν ακολούθησαν ακριβώς τον Λόγο του Θεού). Για αυτό, Ο Θεός είπε ότι θα τους «πέμψει επ' αυτούς ο Θεός ενεργείαν πλάνης ώστε να πιστεύσωσιν εις το ψεύδος: Δία να κατακριθώσι πάντες οι μη πιστεύσαντες εις την αληθείαν, αλλ' εαυρεστηθέντες εις την αδικίαν [η παγίδα του Αντίχριστου]» (2 Θς 2:3-12).

Αυτοί οι ψεύτικοι ηγέτες αγαπάνε τα χρήματα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και τις πολιτικές διασυνδέσεις.

Τους διατηρεί στο εθνικό και διεθνές τηλεοπτικό δίκτυο και τους βοηθά να χτίσουν μικρές προσωρινές μικρές αυτοκρατορίες για τον εαυτό τους και να αποκτήσουν όνομα όπως π.χ. τηλεοπτικά δίκτυα, πανεπιστήμια, χωριά και πολλές άλλες ματαιόδοξες επιχειρήσεις και δήθεν χριστιανικές αδελφότητες. Ο Θεός λέει:

«Το να επιδιώκει κάποιος θησαυρούς με ψευδή γλώσσα είναι κνήγι ματαιοτήτων που κρύβουν παγίδες θανάτου» (Πρμ. 21:6).

Αυτοί οι ηγέτες εκθειάζουν και υποστηρίζουν τον παπισμό. Επισκέπτονται συχνά τον Πάπα στη Ρώμη και συμπεριλαμβάνουν τον Ρωμαιοκαθολικό κλήρο σε σχεδόν όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις τους και έχουν την αναίδεια να τους επιτρέπουν να εμφανίζονται σε εκπομπές του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης. Ενθαρρύνουν τον Πρόεδρο Ρέιγκαν να παραδώσει το έθνος μας στον Αντίχριστο (Το Βατικανό). Το Βατικανό τους προωθεί και αυτοί με τη σειρά τους προωθούν το Βατικανό επειδή είναι το ίδιο (ψεύτες). Μπορείτε εύκολα να τους διακρίνετε και πιστεύω πως ξέρετε ποιοι είναι (απλά ανοίξτε την τηλεόραση σας).

Προσευχηθείτε για τους τυφλούς πιστούς γιατί «εί δέ υμείς πεποιθήατε επί λόγοις ψευδέσιν ὅθεν οὐκ ὠφελήθησθε» (Ιρ. 7:8), και για αυτούς τους τυφλούς οδηγούς τους που «αλήθειαν ου μη λαλήσωσι μεμάθηκεν η γλώσσα αυτών λαλείν ψευδή» (Ιρ. 9:5), οι οποίοι οδηγούν τους τυφλούς οπαδούς τους γιατί ο Ιησούς είπε ότι και οι δύο θα πέσουν σε τάφρο (Λκ. 8:39). Ο Ιησούς είπε επίσης:

«Οι δε δειλοί και άπιστοι και βδελυκτοί και φονείς και πόρνοι και μάγοι και ειδωλολάτραι και πάντες οι ψεύσται θέλουσιν έχει την μερίδα αυτών εν τη λίμνη τη καιμένη με πυρ και θείον» (Απ. 21:8) Και δεν θα εισέλθουν στον Παράδεισο «Εξ δε είναι οι κύνες και οι μάγοι και οι πόρνοι και οι φονείς και οι ειδωλολάτραι και πας ο αγαπών και πράττων το ψεύδος» (Απ. 22:15), γιατί είναι σαν και αυτόν (τον Σατανά) που εξαπάτησε την Εύα και τώρα τον κόσμο (ο θάνατος όλων ξεκίνησε με ένα ψέμα).³⁶

Μη νομίζετε ότι ο Ιησούς ήρθε να φέρει την ειρήνη αλλά τον διχασμό (Ματθαίος 10:34). Ήρθε να μας δείξει τη διαφορά μεταξύ του φωτός και του σκότους του καλού και του κακού, της αλήθειας και του ψέματος, του σώματος του Χριστού και του Αντίχριστου. Είπε, Το ποιόνιο μου γνωρίζει τη φωνή μου και δεν θα ακολουθήσουν καμία άλλη φωνή (Ιωάννης 10:3-5, Απ. 14:4). Εσείς τι ακούτε τη φωνή του Ιησού ή του Πάπα; Είστε ένα από τους αμνούς του Ιησού ή ερίφιο του Αντίχριστου;³⁷ Θέλετε να ακούτε ψέματα ή αλήθειες (το λόγο του Θεού);

Πολλοί από εσάς έχετε υποστηρίξει τον Αντίχριστο με την συνεισφορά σας σε αυτές τις οργανώσεις. Υποστηρίξτε τον Χριστό, όχι τον αντίχριστο, γιατί αλλιώς θα πάτε στην ίδια κόλαση μαζί του επειδή υποστηρίξατε ένα ψέμα. Μυστικοί πράκτορες του Βα-

30 Μτθ. 10:7-8, 28:18-20, Μαρκ. 16:15-20, Λουκ. 24:46-48, Πρ. 1:8-11, 10:38-43, 1 Κορ. 1:17-24, 2:1-5, 9:16-17, Κλ... 1:25-29, 11 Τιμ.. 4:1-2 31 A History of the World, Hugh Thomas, Harper-Row, σελ. 498; Germany 1866-1945, Gordon A. Craig, Oxford, σελ. 84 32 Ιωήλ 2:28-32, Μτθ. 24:3-51, Λουκ. 21:7-36, 11 Τιμ. 3:1-5, 1 Πετ. 4:7, Απ. 6:12-17, 14:6 33 Μτθ. 26:28, Ρωμ. 3:22-26, 5:8-21, Κλ. 1:13-14, 20-23, Εβρ. 9:11-14, 10:5-17 34 Πρμ. 15:24, Μτθ. 3:12, 13:24-30, 37-43, 47-50, 22:13-14, 24:42-44, 48-51, Λουκ. 3:17, 6:19-31, 13:26-28, Απ.. 20:11-15 35 Απ.. 13:15-18, 14:8-11, 15:2, 16:1-2, 19:20, 20:4 36 Γεν. 3:4-5 37 Μτθ. 25:31-46, Ιωα. 10:1-16, 26-28

τικανού μεταμφιεσμένοι σε Χριστιανούς περιφέρονται σε διάφορες Προτεσταντικές εκκλησίες για να συλλέξουν χρήματα για το χτίσιμο του ναού της Ιερουσαλήμ για τον αντίχριστο (τον ναό του Σολομώντα) και αδαείς Χριστιανοί, που πιστεύουν πως το να εξαπατηθούν όπως η Εύα δεν συνιστά ασέβεια, δίνουν τα χρήματά τους, αντί να είναι διακριτικοί θεοσεβούμενοι και να συνεισφέρουν στα πραγματικά χριστιανικά έργα. Ο θεός είπε, «**Ο λαός μου κατεστράφη [πήγε στη κόλαση] λόγω έλλειψης γνώσης» (Ωσηέ 4:6).**

Οι εκπρόσωποι του Ρωμαιοκαθολικισμού εκνευρίζονται όταν ο Λόγος του Θεού κηρύττεται και λένε πως «δεν μπορούν να πιστέψουν πως την σήμερα ημέρα υπάρχουν άνθρωποι που κηρύττουν το μίσος, τη διαστρέβλωση και τη προκατάληψη, κλπ.» Αλλά αυτό που πραγματικά εννοούν οι εκπρόσωποι του Βατικανού είναι ότι δεν μπορούν να πιστέψουν, ότι τη σήμερα ημέρα, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που κηρύττουν το λόγο του Θεού, την αλήθεια, και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν το θάρρος να εκθέσουν τον Σατανά (το Βατικανό). Η θρησκευτικές εκκλησίες της κατρακύλας που είναι συγχωνευμένες με το Βατικανό λένε πως «πουθενά στη Βίβλο, ο Θεός ή ο Υιός Του, ο Ιησούς Χριστός, απαντούν, ή διατάσσουν τα παιδιά τους να απαντήσουν στο Σατανά».

Στη Βίβλο - από το Βιβλίο της Γέννησης μέχρι το Βιβλίο της Αποκάλυψης - Ο Θεός, ο Υιός του Ιησούς Χριστός, οι πατριάρχες, οι προφήτες, οι μαθητές και οι απόστολοι του απαντούσαν συχνά στον Σατανά, όποτε συναπάντησαν τη ψεύτικη αίρεση του³⁸. Ο Ιησούς μας διέταξε να χρησιμοποιούμε το ξίφος (το λόγο του Θεού) για να υπερασπιστούμε και να διατηρήσουμε το Ευαγγέλιο ανταπαντώντας στο Σατανά (σε κάθε περίπτωση) με ζήλο και τόλμη.³⁹ Έχουμε καθήκον να απαντήσουμε στη πλάνη του Σατανά (τη διαστρέβλωση του Λόγου του Θεού) όπως έκανε ο Θεός όταν απάντησε στο Σατανά στο Σαραντάριο Όρος των Πειρασμών (Μτθ. 4:3-11).

Ο Παύλος μέσω του Αγίου Πνεύματος είπε «Κύρηξον τον Λόγο» όλο το Λόγο (2 Τιμ. 4:2). Μην παραλείπετε τις γραφές που αφορούν τον Αντίχριστο, τους ψευδοπροφήτες, τις απαντήσεις, τις επιπλήξεις και τις επιτιμήσεις. Ο Ιησούς είπε ότι ζουμε (πηγαίνουμε στο Παράδεισο) από το κάθε Λόγο που βγαίνει από το στόμα του ζωντανού Θεού (Μτθ. 4:4). Αυτό σημαίνει ότι τα λόγια για τον Αντίχριστο, τους ψευδοπροφήτες, και άλλους, γιατί ο Θεός είπε «και θέλετε γνωρίσετε την αλήθειαν [όλη την αλήθεια, κάθε λέξη] και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει» (Ιωάννης 8:32). Αλλά ο Αντίχριστος και οι ψευδοπροφήτες του δεν θέλουν να είστε ελεύθεροι γιατί ο αφέντης τους είναι ο Σατανάς, που θέλει να κρατήσει τους ανθρώπους στη σκλαβιά. Αν δεν θέλουν σκλάβους τους ανθρώπους, τότε γιατί εκνευρίζονται όταν όλος ο Λόγος του θεού κηρύττεται (κάτι που σε ελευθερώνει από το Σατανά); Και γιατί να ονομάσουν το κήρυγμα του Λόγου ως διαβολική, μισητή, μεροληπτική και προκατειλημμένη εφόσον δεν είναι του Σατανά;

Ο Αντίχριστος και οι ψευδοπροφήτες του λένε ότι δεν πρέπει να κάνουμε οτιδήποτε έχει σχέση με την υποταγή στο Θεό με πάθος. Λένε ότι με την παθιασμένη αφοσίωση μας στις εντολές, στα κηρύγματα και στο Λόγου του Θεού διαπράττουμε αμαρτία. Αλλά στο βιβλίο της Αποκάλυψης, ο Ιησούς μας διατάζει να είμαστε ένοχοι «Αλλά όταν είσαι χλιαρός θα σε ξεράσω από το στόμα μου» (Απ. 3:16). Ο ζήλος και η τόλμη (το πάθος) είναι νόμοι του Θεού και των εκλεκτών του. Μας έδωσε εντολή «παν ότι εάν ποιήτε εκ ψυχής εργαζέσθε ως το Κυρίο και ουκ ανθρώπιος» (Κολοσσαείς. 3:23) θα αγαπήσεις τον Κύριο σου με όλη σου την καρδιά (Μτθ. 22:37), με ζήλο (πάθος). Και εάν οι άνθρωποι προσβάλλονται από το Λόγο του Θεού (όποιον από τους λόγους), ο Θεός λέει ότι είναι κτηνώδεις (σαν κτήνη). Και ο Θεός λέει ότι αν προσβαλλόμαστε ή απορρίπτουμε το Λόγου του, αμαρτάνουμε.⁴⁰ Το να απορρίψεις

το Λόγο του Θεού, είναι σαν να απορρίπτεις τον Χριστό, και μόνο μέσω της αποδοχής (πίστης) του Λόγου, του Χριστού, θα σωθούμε. «**Οι δε είπον Πιστεύσον εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν [τον Λόγο], και θέλεις σωθή, συ και ο οίκος σου» (Πράξεις Αποστόλων 16:31).**

Το Βατικανό, μέσω της Μαφίας, πρώτα κατέστρεψε τις ηθικές αξίες της χώρας μέσω της πορνογραφίας, της πορνείας, των ναρκωτικών, της παραγωγής και διανομής οιοπνευματωδών, κλπ.. Τώρα με ψεύτικες πράξεις ευλάβειας, προσπαθεί να δημιουργήσει νόμους λογοκρισίας σε όλες τις βρομιές που αυτοί οι ίδιοι δημιούργησαν στο έθνος μας αλλά και σε όλο το κόσμο.

Αυτός είναι ο ύπουλος, βρομερός τρόπος να σας κάνουν να πιστέψετε ότι είναι καλοί, αξιοπρεπείς, αγνοί και ευσεβείς. Αυτή είναι και η πρώτη τους παγκόσμια προσπάθεια λογοκρισίας.⁴¹ Ο δεύτερος λόγος για αυτή τη λογοκρισία θα είναι η λογοκρισία του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και της Βίβλου - επιτρέποντας μόνο το δικό του τρόπο κηρύγματος της Βίβλου, που είναι ο εντελώς αντίθετος τρόπος από τον πραγματικό.⁴² Ξέρουν ότι ο κόσμος δεν γνωρίζει τον σατανικό τρόπο που χειρίζονται τα πράγματα-δεν γνωρίζουν πως αρχικά το Βατικανό έχει δημιουργήσει όλη αυτή τη βρωμιά και την απρέπεια-θα τους χειροκροτούν και θα τους λατρεύουν λόγω αυτής της προσχεδιασμένης «ευγενούς» πράξης. Αυτό γίνεται για να παρασύρουν όποιους είναι αδαείς και δεν γνωρίζουν τις πρακτικές τους μακριά από το Κύριο και να τους φέρουν κοντά τους.

Η Κόλαση είναι τα μελλοντικά σχέδια που έχει για αυτούς τους τυφλούς ανθρώπους. Η μιζέρια αγαπάει την συντροφιά, και ο Σατανάς και οι ακόλουθοι του δεν θέλουν να καούν μόνοι τους. Θέλουν εσάς, αγαπητέ αναγνώστη αιώνια μαζί τους στο μαρτύριο της Κόλασης.⁴³ Θέλετε αυτό που θέλουν για σας; Ή θέλετε αυτό που ο Ιησούς έχει προετοιμάσει για σας, που είναι η παντοτινή ευτυχία με Αυτόν μακριά από το όλα τα καζα, μακριά από τη όλη την πλάνη, και μακριά από ότι μπορεί να σας βλάψει;⁴⁴

ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΟ

Μη ζείτε για αυτόν τον προσωρινό κόσμο, που είναι τόσο σύντομος.⁴⁵ Σχεδιάστε το αιώνιο μέλλον σας μαθαίνοντας για τα σχέδια του Δημιουργού και Ηγεμόνα του σύμπαντος που έχει εκπονήσει για εσάς - απορρίψτε αυτό το ξεκάθαρα σατανικό σχέδιο της αίρεσης περί σατανικής και Ρωμαιοκαθολικής ηγεμονίας στον Κόσμο που θα είναι τόσο σύντομη και μάταιη.⁴⁶ Εάν δεν το απορρίψετε, θα δείξετε στο Θεό ότι είστε το ίδιο σατανικοί και περιφρονητικοί όσο και αυτός ο Διάβολος που αποκαλεί τον εαυτό του εφημέριο του Θεού, ίδιος 'θεό' του πλανήτη. Βρείτε τα με το Θεό - άμεσα πριν είναι αργά (όπως είναι ήδη αργά για το διάβολο). Και ο καπνός από την Κόλαση ανεβαίνει στους αιώνες των αιώνων (Απ 14:11).

«Έλθετε τώρα, και ας διαδικασθώμεν, λέγει ο Κύριος: Ένα ια αμαρτίαί σας ήναι ως το προφυρούν, θέλουσι γείνει λευκαί ως χιών εάν ήναι ερυθραί ως κόκκινον, θέλουσι γείνει ως λευκόν μαλλίον» μέσα από το αίμα του Ιησού (Ησ. 1:18).

Ο Θεός που μας αγαπάει, έστειλε να πεθάνει για μάς αυτό που αγαπούσε περισσότερο από όλα (τον Υιό Του). Ο Ιησούς μας αγαπάει τόσο πολύ που θυσίασε τη ζωή του και έχυσε αίμα για εμάς, Έτσι ώστε να εξαγνιστούμε από τις αμαρτίες μας, και να συγχωρεθούμε.⁴⁷ Αν αγαπάμε όπως ο Θεός και ο Υιός του ο Ιησούς Χριστός έχουν αγαπήσει εμάς then, τότε θα εγκαταλείψουμε τις αμαρτίες μας και τον πρότερο κακό τρόπο ζωής μας, θα μάθουμε το Λόγο του Θεού σωστά, και θα μεταδώσουμε τις αλήθειες Του σε αυτόν τον κόσμο που ακούει ψέματα εδώ και τόσο καιρό - έτσι ώστε να μπορέσουν να απολαύσουν αυτή τη ζωή που ο Θεός και ο Υιός Του

38 Μτθ. 4:3-11, 16:21-23, Απ. 22:18-19 39 Εφ. 4:27, 6:17, ΙΙ Θεσ. 2:14-15, ΙΙ Τιμ. 1:13, Τίτος 3:10, Εβρ. 4:12, Ιακ. 4:7 40 Ιεκκ. 20:21-24, Ζαχ. 7:11-13, Ιασ. 2:10-11, Ι Ιωα. 3:4 41 Church and State, Τόμος. 37, Ι, Ιαν 1984, σελ. 16 42 Vatican USA, Nino LoBello, σελ. 68 43 Μτθ. 22:13, 25:30-46, Μαρκ. 9:43-44, Λουκ. 3:17, ΙΙ Θεσ. 1:1-9, ΙΙ Πετ. 2:4, 9, Απ. 14:10-11 44 Ησ. 64:4, Ι Κορ. 2:9, Απ. 7:16-17, 21:3-4, 22-27, 22:1-5 45 Ψαλμ. 103:15-18, Ιωα. 12:25, Ιασ. 1:9-12, Ι Ιωα. 2:15-17 46 Δαν. 7:7-11, 23-26, Απ. 14:8, 16:10-11, 17:15-18, Κεφ. 18, 19:20 47 Μτθ. 26:28, Πρ. 13:38-39, Εβρ. 9:22, 26, Ι Ιωα. 1:7

μας έχουν δώσει τόσο απλόχερα. Αλλά πως θα μάθουν την αλήθεια χωρίς έναν ιεροκήρυκα (όχι έναν αρχάριο, αλλά έναν που έχει μάθει όλους τους τρόπους του Κυρίου);⁴⁸

«Εάν όμως δεν θελήσετε και δεν με υπακούσετε, η μάχαιρα των εχθρών σας θα σας καταφάγει: Το στόμα του Κυρίου είναι εκείνο, το οποίο διεκλήρυξεν αυτά και θα γίνουν όπως τα είπε» (Ησ 1:20).

Εάν θέλετε να σωθείτε τότε πείτε αυτή τη προσευχή και θα σωθείτε:

ΚΥΡΙΕ μου και ΘΕΕ μου, ελέησε την αμαρτωλή ψυχή μου.⁴⁹ Πιστεύω ότι ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ είναι ο ΥΙΟΣ του ζωντανού ΘΕΟΥ.⁵⁰ Πιστεύω πως πέθανε στο Σταυρό και έχυσε το πολύτιμο αίμα ΤΟΥ για την συγχώρεση όλων των προηγούμενων αμαρτιών μου.⁵¹ Πιστεύω ότι ο ΘΕΟΣ ανήστησε τον ΙΗΣΟΥ από τους νεκρούς με τη δύναμη του ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ,⁵² και ότι κάθεται εκ δεξιών του ΘΕΟΥ ακούγοντας κάθε εξομολόγηση των αμαρτιών μας και αυτή την προσευχή.⁵³ Ανοίγω την πόρτα της καρδιάς μου και ΣΕ προσκαλώ μέσα στην καρδιά μου, ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ.⁵⁴ Καθάρισε όλες τις βρομερές αμαρτίες μου με το πολύτιμο αίμα σου που ΕΣΥ έχυσες στη θέση μου στο Σταυρό στο Γολγοθά.⁵⁵ Δεν θα με απορρίψεις, ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, Θα μου συγχωρήσεις τις αμαρτίες μου και θα σώσεις τη ψυχή μου. Το γνωρίζω αυτό επειδή ο ΛΟΓΟΣ ΣΟΥ, η Βίβλος, το λέει.⁵⁶ Ο ΛΟΓΟΣ ΣΟΥ λέει ότι εσύ δεν απορρίπτεις κανέναν, και αυτό συμπεριλαμβάνει και εμένα.⁵⁷ Συνεπώς, ξέρω ότι με έχεις ακούσει, και ξέρω ότι μου έχεις απαντήσει, και ξέρω ότι έχω σωθεί.⁵⁸ Και ΣΕ ευχαριστώ, ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ, που έσωσες τη ψυχή μου, και θα δείξω την ευγνωμοσύνη μου κάνοντας ότι με διατάξεις χωρίς να αμαρτάνω πλέον.⁵⁹

Μετά την σωτηρία, ο ΙΗΣΟΥΣ είπε να βαπτιστούμε, να βυθιστούμε τελείως σε νερό, στο όνομα του ΠΑΤΕΡΑ, και του ΥΙΟΥ, και του ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ.⁶⁰ Διαβάστε επιμελώς την Επίσημη Μετάφραση του Βασιλιά Ιακώβ και κάντε ότι λέει.⁶¹

Ο ΚΥΡΙΟΣ θέλει να μεταφέρει το μήνυμά της σωτηρίας σε άλλους. Μπορείς να γίνεις διανομέας ευαγγελικών κειμένων του Πάστορα Τόνι Άλαμο. Θα σου στείλουμε δωρεάν βιβλία. Καλέστε μας ή στείλτε μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση μας για περισσότερες πληροφορίες. Μοιραστείτε αυτό το μήνυμα με κάποιον άλλο.

Εάν θέλετε να σωθεί αυτός ο κόσμος, όπως ο ΙΗΣΟΥΣ διατάζει, τότε μη κλέβετε από τα δέκατα και τις προσφορές του ΘΕΟΥ. Ο ΘΕΟΣ είπε, «θέλει κλέπτει ο άνθρωπος τον ΘΕΟΝ; Σεις όμως με κλέπτετε. και λέγετε, Εις τι ΣΕ εκλέψαμεν; Εις τα δέκατα και εις τας προσφοράς. Σεις είσθε καταραμένοι με κατάραν: διότι σεις με εκλέψατε, ναι, σεις όλον το έθνος [και όλος αυτός ο κόσμος]. Φέρετε πάντα τα δέκατα [το δέκατα είναι το 10% του συνολικού εισοδήματος] εις την αποθήκην, διά να είναι τροφή [πνευματική τροφή] εις τον οίκον ΜΟΥ [ψυχές που θα σωθούν] και δοκιμάσατε με τώρα εις τούτο, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, εάν δεν σας ανοίξω τους καταρράκτας του ουρανού και εκχέω την ευλογίαν εις εσάς, ώστε να μην αρκεί τόπος δι'αυτήν. Και θέλω επιτιμήσει υπέρ ημών τον καταφέροντα, και δεν θέλω φθείρει τους καρπούς της γης σας, ουδέ ή άμπελός σας θέλει απορρίψει προ καιρού τον καρπόν αυτής εν τω αγρώ, λέγει ο ΚΥΡΙΟΣ των δυνάμεων. Και θέλουσι σας μακαρίζει πάντα τα έθνη: Διότι σεις θέλετε είσθαι γη επιθυμητή, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων» (Μαλαχίας κεφάλαιο 3:8-12).

ΜΕΡΙΚΑ ΑΚΟΜΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ

Το Βατικανό είναι τόσο μυστηριώδες που πολλοί από τους ιερείς, τις μοναχές και τα μέλη των κατώτερων στρωμάτων του κλήρου και οι άνθρωποι που εργάζονται στο κατώτερο επίπεδο των ομοσπονδιακών κυβερνητικών υπηρεσιών, δεν γνωρίζουν ότι είναι μέλη τις μεγαλύτερης αίρεσης του κόσμου, και ότι τα ναρκω-

τικά, η πορνεία, η πορνογραφία, τα οιοπνευματώδη, και η μαύρη αγορά-κάθε βρομερό πράγμα-έχουν την αρχή τους στο Βατικανό και στις κυβερνητικές του υπηρεσίες.⁶² Οι αποστάτες αυτής της μεγάλης αίρεσης, της Ρωμαιοκαθολικής αίρεσης-έχουν επισημάνει πως το 68% του κλήρου του Βατικανού είναι ένοχοι για ομοφυλοφιλία, λεσβιασμό και μοιχεία. Όλες αυτές οι πράξεις είναι εντελώς απαγορευμένες από το Θεό και θα χάσουν τη ψυχή τους στην Κόλαση εάν δεν μετανοήσουν.⁶³ Κατά καιρούς, πολλοί επιφανείς έχουν αποκαλέσει το Βατικανό «υπόνομο της διαφθοράς».

Ένας πρώην υψηλόβαθμος Ιησουίτης ιερέας που δούλευε για το Βατικανό για χρόνια και λογοδοτούσε μόνο στον Πάπα, μου είπε ότι όταν ο Πάπας, Ιωάννης Παύλος ο Β', ήταν ιερέας στην Κρακοβία της Πολωνίας, μερικοί εργάτες εργοστασίων είχαν εξαγριωθεί με τον μελλοντικό Πάπα (Ιωάννης Παύλος ο Β'). Είχε αναφερθεί πως πολλοί από τους εργάτες ήθελαν να τον σκοτώσουν, και είχε επίσης σημειωθεί ότι δεν ήθελαν να τους επισκέπτεται πλέον. Και όταν έρχοταν, του πετούσαν λαδωμένα κουρέλια γιατί είχε αναφερθεί ότι κατοικούσε σεξουαλικά τα μικρά παιδιά τους. Ανέφεραν επίσης πως εκείνος (ο τωρινός πάπας Ιωάννης Παύλος ο Β') είναι ομοφυλόφιλος. Αυτό εξηγεί όλους τους καινούριους κανονισμούς της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και του Βατικανού σχετικά με την μη-διάκριση κατά των ομοφυλόφιλων.

Σε ένα βιβλίο περί αγάπης (πόθου) που είχε συγγράψει ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Β' όταν ήταν Ιερέας, επανειλημμένα παραθέτει λόγια του Σίγκμουντ Φρόιντ λες και αναφερόταν σε ένα ιερό απόγραφο. Ο Σίγκμουντ Φρόιντ, ήταν Εβραίος που αλλαξοπίστησε και ασπάστηκε το Ρωμαιοκαθολικισμό, και είναι παγκοσμίως γνωστός ως επιφανής διεστραμμένος. Ο Σατανάς, μέσω της παγκόσμιας κυβέρνησης του Βατικανού, την εκκλησία και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τον προώθησε μαζί με όλο τον ψυχιατρικό κλάδο, για να ξεφορτωθούν λέξεις όπως η «αμαρτία» και η «ενοχή». Το Βατικανό μπορούσε τότε να χρησιμοποιήσει ψυχολόγους και ψυχιάτρους για να κλείσει σε ψυχιατρικά ιδρύματα ανθρώπους που ομολογούν τη πίστη τους στην υπερφυσική συμπεριφορά του Θεού με την ανθρωπότητα, σήμερα όπως και στο παρελθόν. Αυτοί οι ψυχολόγοι και ψυχίατροι και τα βαρύγδουπα μέσα ενημέρωσης του Βατικανού κοροϊδεύουν συνεχώς όποιον εκθέτει, μέσα από το Λόγο του Θεού, αυτήν την αίρεση, που ο Θεός την αποκαλεί « πόρνη» στην Αποκάλυψη, και όποιον άλλον ακολουθεί το Λόγο του Θεού, καθώς και τις εντολές του Χριστού για την ανάσταση των νεκρών, την θεραπεία των αρρώστων, τον εξορκισμό, του διαβόλου, την αναγέννηση, την αντίσταση και την έκθεση του διαβόλου (την πόρνη της Αποκάλυψης). Ο Ιωάννης Παύλος ο Β' και οι διαστροφές του Φρόιντ κινούνται παράλληλα, όπως παραδέχεται στο βιβλίο του.

Τώρα που τα «κατάφερα» (έγινε ο ηγέτης της Ρωμαιοκαθολικής αίρεσης και των ομοσπονδιακών κυβερνητικών οργανώσεων), μπορεί να εφαρμόσει νόμους σύμφωνα με τον τρόπο που σκέφτεται. Τώρα ελπίζει να μας κάνει να ζήσουμε τις φαντασιώσεις του, θεσπίζοντας νόμους που αναγκάζουν νεαρούς άντρες και γυναίκες να χρησιμοποιούν τις ίδιες τουαλέτες στις φοιτητικές εστίες. Το διεστραμμένο μυαλό του αγαλλιάζει όταν βλέπει το ανθρώπινο γένος αναγκασμένο από το νόμο να συμμετέχει σε αυτό το είδος διαστροφής. Αυτοί οι νέοι εκκλησιαστικοί κανόνες της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας του θανάτου και της διαστροφής που επιβάλλονται από δύο ομοσπονδιακές κρατικές υπηρεσίες του με το όνομα Υπουργείο Στέγασης και Αστικής Ανάπτυξης και Υπουργείο Παιδείας,⁶⁴ που ακούγονται ιδιαίτερα επίσημες και τους παρέχει την απαραίτητη μεταμφίεση της Χιονάτης σε όλο αυτό εγχείρημα.

Στο πνευματικό πόλεμο μεταξύ του Θεού και του Σατανά, αγαλλάζουμε και χαιρόμαστε επειδή ο Ιησούς είπε : «Θα είναι μέγας ο μισθός σας στους Ουρανούς: άλλωστε έτσι κατέτρεξαν τους προ-

48 Ρωμ. 10:14 49 Ψαλμ. 51:5, Ρωμ. 3:10-12, 23 50 Μτθ. 26:63-64, 27:54, Λουκ. 1:30-33, Ιωα. 9:35-37, Ρωμ. 1:3-4 51 Πρ. 4:12, 20:28, Ρωμ. 3:25, 1 Ιωα. 1:7, Απ. 5:9 52 Ψαλμ. 16:9-10, Μτθ. 28:5-7, Μαρκ. 16:9, 12, 14, Ιωα. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Πρ. 2:24, 3:15, Ρωμ. 8:11, 1 Κορ. 15:3-7 53 Λουκ. 22:69, Πρ. 2:25-36, Εβρ. 10:12-13 54 1 Κορ. 3:16, Απ. 3:20 55 Εφ. 2:13-22, Εβρ. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Ιωα. 1:7, Απ. 1:5, 7:14 56 Μτθ. 26:28, Πρ. 2:21, 4:12, Εφ. 1:7, Κολ. 1:14 57 Μτθ. 21:22, Ιωα. 6:35, 37-40, Ρωμ. 10:13 58 Εβρ. 11:6 59 Ιωα. 5:14, 8:11, Ρωμ. 6:4, 1 Κορ. 15:10, Απ. 7:14, 22:14 60 Μτθ. 28:18-20, Ιωα. 3:5, Πρ. 2:38, 19:3-5 61 Δευτ. 4:29, 13:4, 26:16, Ησ. 1:8, 22:5, 2 Τιμ. 2:15, 3:14-17, Ιασ. 1:22-25, Απ. 3:18 62 Απ. 17:1-6, 18:2-3, 23-24 63 Μτθ. 15:18-20, Ρωμ. 1:20-32, 1 Κορ. 6:9-10, 18, 10:8, Εφ. 5:5, Εβρ. 12:16-17, 13:4, Απ. 21:8 64 Vatican USA, Nino LoBello, σελ. 78-79

φήτες που έζησαν πριν από εσάς» (Μτθ. 5:12). Είμαστε η πιο ισχυρή και θεμελιώδης χριστιανική οργάνωση στο κόσμο (και είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό).

Κάποιες ψεύτικες εκδόσεις που ψεύδονται (μερικές δόλια εκτυπώνουν Βίβλους) και δεν ακούνε τον Ιησού, που είπε, «Μη βιαστείτε μηδένα μήδε συκοφαντήσετε» (Λκ. 3:14), μας έχουν συμπεριλάβει στα βιβλία περί αιρέσεων. Λόγω των κατάφωρων ψευδών τους, και λόγω της ανάγκης μας να διατηρήσουμε την ακεραιότητα του έργου του Θεού, έπρεπε να ελέγξουμε αυτές τις απειλητικές εκδόσεις, και φυσικά, βρήκαμε ότι ανήκουν στην Ιησουϊτική-Βατικανή αίρεση.

«Διατί σεις αδικείτε τον λαόν μου; Με τας συκοφαντίας δε και διαβολάς σας κατευτελίζετε και εντροπιάζετε το πρόσωπον των πτωχών; είπε ο Κύριος των δυνάμεων» (Ησ. 3:15).

Δεν γνωρίζετε ότι , «ο Θεός δεν εμπάίζεται επειδή ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερίσει» (Γαλάτες 6:7). Και ο Θεός θα σας κάνει πολλαπλάσια ό,τι έχετε κάνει σε άλλους..... «γάρ εμοι εκδικησις εγώ ανταποδώσω λεγει κυριος» «εγώ θέλω κάμει ανταπόδοσίν» (Ρωμ. 12:19, Εβ.10:30).

Αγγαλιάζουμε διότι η αμοιβή μας είναι μεγάλη λόγω των ψεμάτων που έχουν πει για μας. (Μτθ.5:11-12).

Οι ομοσπονδιακές κυβερνητικές υπηρεσίες και τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης του Βατικανού από κοινού κατέστησαν δυνατό να λάβουμε μεγάλη χαρά και αμέτρητες επιβραβεύσεις στο Παράδεισο επειδή μας έχουν πάει στα δικαστήρια από κοινού με ψεύτικες κατηγορίες και έχουν ξεκινήσει συκοφαντικές εκστρατείες⁶⁵ εναντίον μας επί δεκαπέντε συνεχόμενα χρόνια. Κατόπιν έρευνας, βρήκαμε ότι και τα κύρια μέσα μαζικής ενημέρωσης και φυσικά οι προαναφερθείσες υπηρεσίες,⁶⁶ είναι μυστικά ελεγχόμενες και/ή αποτελούν ιδιοκτησία του Βατικανού. Σε ευχαριστούμε και Σε εξυμνούμε Ιησού, που μας έδειξε τα γεγονότα και μας εγγυάσαι τις σίγουρες επιβραβεύσεις μας. Ο Ψαλμωδός Δαβίδ γράφει:

«Οι βασιλείς έφραξαν έθνη, και λαοί εμελέτησαν κενά, παρέστησαν οι βασιλείς της γής και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του χριστού αυτού, διαρρήξωμεν τους δεσμούς αυτών και απορρίψωμεν αφ'ημών τον Ζυγόν αυτών. Ο [Θεός] κατοικών εν ουρανοίς εκγελάσεται αυτούς και ο Κύριος εκμυκτηριεί αυτούς Τότε λαλήσει προς αυτούς έν οργή αυτού και εν τω θυμώ αυτού τaráξει αυτούς» (Ψαλμοί 2:2-5).

ΖΟΦΕΡΗ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΤΟ ΘΕΟ

Συμπεριλάβετε στις προσευχές όλους τους κακότυχους που πολεμάνε το Θεό, τον Υίο του, Ιησού Χριστό, το Άγιο Πνεύμα, και τους εκλεκτούς του Θεού, γιατί αν συνεχίσουν έτσι η αμοιβή τους θα είναι τρομακτική. Εμείς, όπως και ο Πατέρας μας που είναι στο Παράδεισο, και ο Υιός του, Ιησούς Χριστός, δεν ευχόμαστε σε κανένα να πάει στη Κόλαση. Για αυτό συμβουλεύουμε όλους τους ανθρώπους να προσεύχονται στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού έτσι ώστε να βρουν τον Χριστό ως τον προσωπικό τους Σωτήρα και να κάνουν μια καινούρια καλή αρχή δουλεύοντας για Αυτόν αντί να εργάζονται σε μάταια έργα αδικίας, η κατάληξη των οποίων είναι η παντοτινή Κόλαση και καταδίκη. (Όχι ότι προσευχόμαστε για τον Διάολο και για αυτούς που βλαστήμησαν το Άγιο Πνεύμα, δεν προσευχόμαστε για αυτούς [Ιωάννης 5:16]). Η εκκλησία μας έχει επεκταθεί και έχει γίνει δυνατότερη αν και υπό καταδίωξη όπως είχε πει ο Ιησούς. Αν ο Θεός αγάπησε τόσο τον κόσμο, δε θα έπρεπε και εμείς να τον αγαπάμε; Αυτή η έκθεση έχει γραφτεί με αγάπη για

να μη παραπλανηθούν άλλο πολύτιμες ψυχές από το Βατικανό και τους συνεργάτες του, λάβετε το σημάδι του θηρίου, και πηγαίνετε στην Κόλαση.⁶⁷

Όποιος ανακάλυψε στοιχεία για την αίρεση (τη Ρωμαιοκαθολική αίρεση) και τους συνεργάτες της, έχει ανέκαθεν και μέχρι σήμερα ονομαστεί αιρετικός, αιμοβόρος, επικίνδυνος, μυστικός, θρησκευτικά μισαλλόδοξος κλπ και έχει πέσει θύμα στα τεράστια στρατόπεδα δολοφονίας προσωπικοτήτων.

Μας λένε επίσης ότι είμαστε παρανοϊκοί με το Βατικανό. Ήταν ο Αβραάμ Λίνκολν και ο Τζον Φ. Κένεντι επίσης παράλογα δύσπιστοι και φοβόντουσαν το Βατικανό; Και όλα τα εκατομμύρια ανθρώπων που ταλαιπωρούνται από τις κυβερνητικές και πολιτειακές υπηρεσίες του Βατικανού όπως και αυτοί που δεν έχουν δουλειά και πεινούν (μερικοί είναι φυλακή επειδή αναγκάζονται να κλέψουν λόγω της πείνας), όλοι είναι παρανοϊκοί με το Βατικανό;

Λόγω αυτής της παρουσίασης, η Ρωμαιοκαθολική αίρεση θα δράσει λες και αυτοί (αν είναι δυνατόν) κατατρέχονται, και αθώα θα πουν, «Γιατί συμβαίνει αυτό σε μας;» γνωρίζοντας πως αυτοί που δεν γνωρίζουν τα πράγματα για τα οποία ευθύνονται θα νιώσουν συμπάθεια για αυτούς. (Δεν συμπαθώ τον διάβολο.) Δεν έγραψα το Λόγο του Θεού, απλά τον κηρύσσω. Ο Θεός δεν μισεί το καλό, μόνο το κακό.⁶⁸

Το Βατικανό και οι άνθρωποι του αξίζουν ένα βραβείο Όσκαρ για την καλύτερη ερμηνεία αθωότητας και ευλάβειας, καθώς επίσης και για μεικ-απ και το ενδυματολογικό σχεδιασμό, δημιουργώντας την εξωτερική του εμφάνιση σαν Χιονάτη. Κάτω από αυτή την αμφίσημη της Χιονάτης υπάρχουν ανοικτές πληγές με πύον και τριχοφυτία. Απέξω χαμογελάει μεν γλυκά και λέει, «Σε αγαπάω, αδερφέ», αλλά πίσω από την κοκαλιασμένη πλάτη της, κρύβει χέρια που βάρφθηκαν με το αίμα των μαρτύρων.⁶⁹

Ιδού ένα παράδειγμα του πως το Βατικανό πάντα συγκαλύπτεται. Όταν είδε πως ο Β' Παγκόσμιος πόλεμος (μία ακόμα ιερά εξέταση του Βατικανού) χανόταν, έκρυψε γρήγορα σε μια κατάσταση χλίου Εβραίων έτσι ώστε μετά την δολοφονία έξι εκατομμυρίων εβραίων, να μπορεί να πει «Κρύψαμε και προστατέψαμε τους Εβραίους, τους αγαπάμε τους Εβραίους». Αυτή είναι όμως η αλήθεια για το τι έκανε το Βατικανό.

Μιλώντας περί βραβείων Όσκαρ, το Βατικανό έχει μακρά ιστορία στη βιομηχανία του κινηματογράφου.⁷⁰ Το Χόλυγουντ, επηρεασμένο από το δυναμικό Ρωμαιοκαθολικό λόμπι, μας πάσαρε ταινίες όπως «Το τραγούδι της Μπερναντέτ», «Χαράζοντας το δρόμο μου» και ένα αριθμό συναρπαστικών ταινιών που εξυμνούν τη Ρωμαιοκαθολική αίρεση. Από την άλλη, προώθησε ταινίες όπως το «Έλμερ Γκαντρι,» που παρουσιάζουν, ανέντιμους προτεστάντες ευαγγελιστές. Θυμάστε το «Ντράγκνιτ» στη τηλεόραση; Ο Χριστιανός εμφανιζόταν με μια μεγάλη Βίβλο, χαμογελώντας αφού προηγουμένως είχε στραγγαλίσει τη γιαγιά του στη σοφίτα.⁷¹ Και πάντα οι ιερείς ήταν οι πιο σεβαστοί, πιο υψηλόμισθοι αστέρες όπως ο Μπινγκ Κρόσμπι και ο Μπάρν Φιτζζέραλντ. Βλέπετε, το Βατικανό (ο ηγέτης της παγκοσμιοποιημένης εκκλησίας και των παγκόσμιων κυβερνήσεων) μας χτυπάει ψυχολογικά σε πολλά μέτωπα.

Συνεχίζοντας το ρόλο του ως Χιονάτη, το Βατικανό χρησιμοποιεί τα δικά του μέσα ενημέρωσης για να προωθήσει την τρίωρη προπαγάνδα του CBS εξυμνώντας τον πηλίνο θεό, τον ηγέτη της αίρεσης. Είμαι σίγουρος ότι παρέλειψαν από το σενάριο το περιστατικό με τη ρίψη των λαδωμένων κουρελιών.

Υπάρχουν πολλοί όμορφοι άνθρωποι στη Ρωμαιοκαθολική αίρεση που δεν είναι πλούσιοι, μερικοί είναι πολύ φτωχοί, και δεν ψάχνουν για μια υψηλή θέση. Οι περισσότεροι είναι πολύ ταπεινοί. Αυτοί οι απλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν τις κακιές που έχει διαπράξει η Ρωμαιοκαθολική αίρεση, για την οποία τους έχουν πει ότι πρόκειται απλά για μία εκκλησία. Επειδή ο Θεός γνωρίζει τις ειλι-

⁶⁵ *Vatican Imperialism in the Twentieth Century*, Avro Manhattan, σελ. 155 ⁶⁶ *The Documents of Vatican II*, Walter M. Abbott, S.J., σελίδες 319-331; *Vatican Imperialism in the Twentieth Century*, Avro Manhattan, σελ. 150; *The Rockefeller File*, Gary Allen, Κεφ. 6; *None Dare Call It Conspiracy*, Gary Allen, Κεφ. 5; *Collier's National Encyclopedia*, 1936, s.v. "Illuminati," Catholic Encyclopedia, s.v. "Illuminati," "Ingolstadt" ⁶⁷ Αποκ. 13:16-18, 14:9-11, 19:20 ⁶⁸ Ψαλμ. 7:11, 45:6-7, Πρμ... 8:13, Αμ. 5:15, Ρωμ. 1:18, Εβρ. 1:8-9 ⁶⁹ Απ. 17:1-6, κεφ. 18 ⁷⁰ *Vatican USA*, Nino LoBello, σελ. 20-21) ⁷¹ *Smokescreens*, Jack Chick, σελ. 46

κρινείς καρδίες τους (Είναι ο Θεός της καρδιάς μας), λέει προς αυτούς τους αδασίες «**Βγείτε έξω από αυτή, Ποίμνιόν μου**» (Απ.18:4). Για αυτό ας προσευχηθούμε πως θα το κάνουν σύντομα.

Μια ζοφερή υπενθύμιση στο σατανικό αφεντικό (τον Πάπα) που διοικεί τον Ρωμαϊκό οίκο της πορνείας και των κυβερνήσεων που του δίνουν δύναμη, η βασιλεία σου είναι εφήμερη, όπως είπε ο Κύριος.

«**Διότι εν μια ώρα ηρημώθη ο τοσούτος πλούτος**» (Απ. 18:17).

«**Και ο καπνός της ανεβαίνει στους αιώνες των αιώνων**» (Απ. 19:3).

«**Είδα, τότε, να βγαίνουν από το στόμα του δράκου και από το στόμα του θηρίου και από το στόμα του ψευδοπροφήτη τρία ακάθαρτα πνεύματα σα βατράχια**» (Απ. 16:13).

Το Εβραϊκό ιερατείο τελείωσε στο Γολγοθά,⁷² πουθενά αλλού στη Βίβλο δεν έχει δώσει ο θεός εξουσία ιερωσύνης σε άλλους λαούς όπως τους Ιταλούς, τους Πολωνούς ή οποιαδήποτε άλλη φυλή ανθρώπων, εκτός από τους Εβραίους. Και από τις δώδεκα Εβραϊκές φυλές, ο Θεός μόνο από τη φυλή των Λεβί δημιούργησε ιερείς.⁷³ Αυτό αποδεικνύει ότι το Βατικανό δεν είναι επιλεγμένο από τις γραφές και ότι ζει σε ένα κόσμο φαντασίας. Όταν ο Ιησούς είπε «Τετέλεσται» Ο Ιησούς έγινε ο μόνος Ανώτατος Ιερέας (Ιω. 19:30).⁷⁴

Το Βατικανό θέλει να μετακομίσει από τη Ρώμη στην Ιερουσαλήμ. Στις 26 Σεπτεμβρίου του 1973, η εφημερίδα «Τα Χρονικά του Χιούστον» ανέφερε πως ο διψασμένος για πολιτική εξουσία Χένρυ Κισινγκερ βοήθησε την υπέρ-αίρεση (το Βατικανό) προτείνοντας «Η Ιερουσαλήμ να γίνει διεθνής πόλη με τον έλεγχο των αγίων τόπων και της θρησκευτικής διοίκησης να δίνεται στον Πάπα».

Η Βίβλος δεν αναφέρει κάτι περί κολαστηρίου ή οποιουδήποτε άλλου παρόμοιου μέρους, αλλά απλά αναφέρει πως «**και καθόσον απόκειται τοις ανθρώποις άπαξ αποθανείν, μετά δε τούτο κρίσις**» (Εβραίοι 9:27). Και ο Θεός είπε, ή στον Παράδεισο, ή στη Κόλαση, τίποτα άλλο.⁷⁵ Δεν μπορείτε να αγοράσετε την είσοδό σας στο Παράδεισο, και δεν μπορείτε να εξαγοράσετε την έξοδο σας από την Κόλαση.

Το να σκοτώσουμε ανθρώπους που δεν πιστεύουν το ίδιο με εμάς, δεν αναφέρεται πουθενά στην Καινή Διαθήκη. Το Βατικανό, ωστόσο, αποκαλεί αυτό το σκοτωμό ως «ιερό πόλεμο» και τον αποδέχεται, αποδεικνύοντας για άλλη μία φορά πως είναι απόλυτα αιρετικό και αντίθετο προς τις γραφές.

Πριν Πενήντα χρόνια ο Αρχιεπίσκοπος Γκίλροϋ είπε:

«**Λόγω του Καθολικού ελέγχου του ταχυδρομείου, το ταχυδρομικό τμήμα έχει όλα τα μέσα για να ελέγχει την τοποθεσία πολλών μη Ρωμαιοκαθολικών [αιρετικών] σχετικά με τις κινήσεις τους σε διαφορετικές καταστάσεις. Και όσο έχουμε τέτοιους άντρες υπό έλεγχο στο ταχυδρομικό γραφείο και στην υπηρεσίας σας, δεν ανησυχούμε εάν η μυστική μας αστυνομία διαπιστωθεί ότι είναι εγκληματική.**»

Γνωρίζοντας αυτά τα στοιχεία, είναι πλέον σαφές γιατί το ταχυδρομείο προσπαθεί τώρα να μας στερήσει την δυνατότητα να ταχυδρομούμε με συμφέρουσες τιμές. Καταστέλλουν με εγκληματικό τρόπο την ελευθερία του λόγου και την ανεξιθρησκία, τις δύο τελευταίες συνταγματικές εγγυήσεις μας, που το Βατικανό γρήγορα και σιωπηλά προσπαθεί να αφαιρέσει. Πολιτειακές και ομοσπονδιακές υπηρεσίες, με τα μέσα ενημέρωσης και τα δικαστικά συστήματα σε κάθε χώρα, υπό τις εντολές τις Ρώμης, θα σας πουν πως «Τα μυστικά του Πάπα» είναι ενημερωτικά φυλλάδια μίσους, και θα σας πουν πως εγώ είμαι ο εχθρός. Αλλά, όπως και ο Απόστολος Παύλος είπε, Εγώ, «Εχθρός σας έγινα λοιπόν, επειδή σας λέω την αλήθεια;» (Γάλατες 4:16).

Λέμε την αλήθεια, έτσι ώστε να αποφύγουν οι άνθρωποι την παγκόσμια εξουσία υπό την βίαιη εξουσία του εφημέριου του Σατανά, με τους μισητούς και δικτατορικούς εκκλησιαστικούς κανόνες της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, αντί για το θεοσεβούμενο Αμερικανικό Σύνταγμα (που είναι ο νόμος στις Ηνωμένες Πολιτείες), έτσι ώστε άνθρωποι όλων των εθνών να αποφύγουν το σημάδι του θηρίου και τα πυρά της κόλασης-είναι αυτό μίσος; Ο Ιησούς είπε πως η αγάπη είναι η διακήρυξη της αλήθειας και μας διατάζει να διακηρύξουμε σε όλα τα έθνη την αλήθεια,⁷⁶ γιατί ο Ιησούς είπ «**Και θέλετε γνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει**» (Ιωάννης 8:32).

Μπορείτε να πιστέψετε ή τον Πάπα ή εμένα. Σας αποκάλυψα μερικά από τα μυστικά του Πάπα. Ο Θεός είπε πως η οργάνωση του Πάπα είναι η μητέρα κάθε βδελύγματος στη Γη, όχι 99% των βδελυγμάτων, αλλά όλων των βδελυγμάτων.⁷⁷ Διαβάστε την εκδοχή της Βίβλου του Βασιλιά Ιακώβου και κρίνετε μόνοι σας αν λέω την αλήθεια. Πιστέψτε στο Θεό. «**Οι δε είπον Πιστεύουσιν εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, και θέλεις σωθή, συ και ο οίκος σου**» (Πράξεις Αποστόλων 16:31).

72 Ια. 53:7, Μαρκ. 15:37-39, Εβρ. 2:14-18, 3:1-4, 4:14-16, 5:1-6, 7:19-28 73 Εβ. 28:1, 30:30 74 Εβρ. 2:14-17, 3:1, 4:14-15, 5:5-10, 7:26-28, 9:11-28 75 Ρωμ. 2:5-6, 5:18, 14:10-12, II Κορ. 5:10, Εβρ. 9:27, Ιδ. 6, 14-15 76 Μαρκ 16:15, Λουκ. 9:60-62, Πρ. 10:42, Ρωμ. 10:13-15, I Κορ. 1:17-18, II Τιμ. 4:2 77 Αποκ. 17:3-15, 18, 18:2-13, 23-24

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες ή ενημερωτικά φυλλάδια για άλλα θέματα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Τόνυ Άλαμο, Πάστορας, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide Box 2948, Hollywood, CA 90078

Εικοσιτετράωρη προσευχή και γραμμή πληροφοριών: (661) 252-5686 Φαξ (661) 252-4362

www.alamoministries.com • info@alamoministries.com

Τα Tony Alamo Christian Ministries Worldwide παρέχουν ένα μέρος να ζήσετε με όλα τα απαραίτητα αγαθά σε όλους αυτούς που διαμένουν στις ΗΠΑ και θέλουν να υπηρετήσουν το ΚΥΡΙΟ με όλη τους την καρδιά, ψυχή, πνεύμα και δύναμη.

Οι προτεσταντικές λειτουργίες διεξάγονται στην Νέα Υόρκη κάθε Τρίτη 8 ΜΜ και σε άλλες τοποθεσίες το βράδυ.

Παρακαλώ καλέστε το (908)937-5723 για περισσότερες πληροφορίες. ΣΕΡΒΙΡΟΝΤΑΙ ΓΕΥΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

Ζητείστε το βιβλίο του Πάστορα Άλαμο, «Ο Μεσσίας» φανερώνοντας τον Χριστό από την Παλαιά Διαθήκη μέσα από σχεδόν 333 προφητείες.

Γίνε εργάτης στη καλλιέργεια της ψυχής, γίνε διανομέας των ενημερωτικών φυλλαδίων του Πάστορα Άλαμο.

Όλα τα ενημερωτικά μας φυλλάδια και ηχητικά μηνύματα διατίθενται δωρεάν, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων αποστολής.

Εάν κάποιος προσπαθήσει να σας χρεώσει για αυτά, παρακαλούμε καλέστε το (661) 252-5686 με δική μας χρέωση

Αυτά ΤΑ Ενημερωτικά Φυλλάδια ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΩΤΗΡΙΑΣ (Πράξεις 4:12)

ΜΗ ΤΑ ΠΕΤΑΞΕΤΕ, ΔΩΣΤΕ ΤΑ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΛΛΟ.

Όσοι βρίσκεστε σε άλλες χώρες, σας ενθαρρύνουμε να μεταφράσετε αυτά τα βιβλία

στη δική σας γλώσσα. Εάν τα ανατυπώσετε συμπεριλάβετε τα εξής πνευματικά δικαιώματα και εγγραφή:

© Copyright 1983, 2006, 2012, 2013, 2014 Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος World Pastor Tony Alamo *Καταχωρήθηκε 1983, 2006, 2012, 2013, 2014
GREEK—The Pope's Secrets