

Samenvatting van het radioprogramma Onderzoeksjournaal met Greg Anthony op de Eerste amendement radio

7 augustus 2014

Greg begint met te zeggen dat Tony Alamo in de gevangenis zit sinds 2008 en is veroordeeld tot 175 jaar op valse beschuldigingen van seksueel misbruik, en dat Tony de laatste 40 of 50 jaar de waarheid heeft verteld over de invloed van het Vaticaan op onze godsdienstvrijheid en haar duivelse manier om ons politieke stelsel binnen te komen. Hij legt uit hoe Tony vele duizenden mensen over de hele wereld bereikt met zijn anti-Vaticaanverhaal dat moet worden verteld omdat er aannemelijk bewijs is voor Tony's woorden, en dat hij hiervoor wordt vervolgd.

Greg noemt de inval in de kerk in 2008 in Arkansas, en zegt dat hij over deze inval in Waco-stijl hoorde via de reguliere media, die er veel over leken te weten. Hij denkt dat het hun bedoeling was om dit zeer succesvolle kerkgenootschap, dat vele kerken in verschillende staten heeft, te sluiten, en ook dat ze Tony wilden vervolgen. Zij deden dit door de kinderen van de kerk aan te vallen. Hij vertelt wat een blogger zei over de inval: toen federale en staatsambtenaren de Tony Alamo-kerken binnenvielen, waren de meeste, zo niet alle, belangrijkste nieuwsmedia in Texarkana, Arkansas, om toe te kijken hoe dit alles uitpakte, maar ze schreven er pas over toen het al begonnen was. Zij waren dus volledig op de hoogte. De inval was oorspronkelijk gepland voor oktober, maar werd in september uitgevoerd. Op vrijdag, de dag voor de inval, verstuurde iemand per ongeluk vanuit het kantoor van het Openbaar Ministerie een e-mail over de inval naar meer dan 50 media door de hele staat. Die e-mail was verschillende weken voor de geplande datum van de inval verzonden. Volgens Greg was dit zo georganiseerd om Tony te veroordelen nog voordat hij een eerlijk proces kon krijgen.

Een blogger genaamd Frank Lockwood zei het volgende: "Toen de politieambtenaren hiervan op de hoogte kwamen, hebben ze hun planning vervroegd. Kranten moesten beslissen of ze met dit verhaal in de zaterdageditie kwamen of twee dagen zouden wachten. Omdat er naar verluidt kinderen in de kerk waren en er aantijgingen van kindermisbruik waren, onthielden alle nieuwsmedia in de staat zich vrijwillig van het schrijven over de inval totdat deze al aan de gang was." Het lukte ze de media hierover te laten hypen; niemand weet precies wat er gaande is. Het is een schadelijke veroordeling zodra deze inval plaatsvindt in de vorm van een arrestatie. Hij beschreef hoe het arrestatieteam binnenviel met pistolen en geweren, en de kinderen de schrik op het lijf joeg terwijl deze buiten speelden. Het arrestatieteam wilde Tony arresteren, maar deze was daar helemaal niet, hij was op dat moment in Los Angeles. Er waren geen aanwijzingen dat er op het grondgebied van de kerk wapens of iets dergelijks waren. Het was een vredige organisatie, en als ze Tony wilden arresteren, hadden ze dit op een discrete manier kunnen doen, maar dit moest een mediaspektakel worden, ze wilden hem al veroordelen nog voordat hij een eerlijk proces kon krijgen.

Zes kinderen werden die dag onder de hoede van de staat geplaatst. De volgende dag kwam het nieuws in alle reguliere media. Een nationale arrestatiegolf, en de heer Alamo was al bij voorbaat veroordeeld. Dit verhaal kwam terecht bij Oprah Winfrey en bij enkele van de grootste misdaadtelevisiekanalen.

Greg stelt dat vanuit het standpunt van een openbare aanklager er niet veel feiten zijn, en dat wat ze hebben, gekleurd zou kunnen zijn. Deze zaak is een keerpunt om je te laten zien wat ze je

kunnen aandoen als je hebt besloten het tegen de Rooms-Katholieke Kerk en het Vaticaan op te nemen. Greg legt uit hoe hypocriet de Verenigde Staten is, hoe zij met een dubbele moraal het Vaticaan toestaat haar kerken open te houden nadat er zo veel bewijs is voor wat er gebeurd is in scholen in Canada, Ierland, en de marteling en misbruik over de hele wereld; willen we nog steeds deze kerk haar gang laten gaan?! Zij hebben geld en macht en controle over onze overheid zodat ze weggelaten met kindermisbruik. Als je zo veel opschudding veroorzaakt als Alamo, komen ze achter je aan met dezelfde aanklachten als die waaraan zij schuldig zijn, en ze kunnen gebruikmaken van de media, de FBI, omkoping, politiediensten en van het dwingen van mensen om met valse beschuldigingen te komen die later worden herroepen. Hij noemt de civiele rechtszaak in maart en het 'half-miljard-dollarvonnis'.

Greg beschrijft Tony als een blinde man van 79 die in de gevangenis zit. Vervolgens vertelt hij wat Tony zei vanuit de gevangenis: "Bijna 50 jaar lang hebben ze geprobeerd om van me af te komen. Eerst beschuldigden ze ons van communisme, ze vielen ons lastig en sloten ons en onze leden genadeloos op om onze mond te snoeren, en ze weerhielden mijn vrouw Susan en mij ervan om de waarheid over het Woord van God te verkondigen. Toen wilden ze dat we Waco waren, en ze bleven ons beschuldigen een gevaarlijke sekte en gewapende terroristen te zijn. Vervolgens werd ik beschuldigd van kindermisbruik, maar deze aanklacht werd uiteindelijk ingetrokken door de officier van justitie in Los Angeles. Toen werd het dreigen met het ontvoeren van een federale rechter. Ik werd onschuldig bevonden door de jury. Vervolgens creëerden ze een valse zaak via de Belastingdienst, ik zou geen belasting betalen over mijn inkomen dat nooit had bestaan. Mijn advocaat, Jeff Dickstein, die protesteert tegen het betalen van belasting, werd in een positie geplaatst waarin hij of me verraadde of zelf naar gevangenis moest. Ik kreeg een vonnis van zes jaar, en met goed gedrag zou ik na vier jaar, in 1998, weer uit de gevangenis zijn. De FBI bleef me onverminderd onderzoeken. Uiteindelijk, in 2008, kregen ze enkele valse getuigen die de kerk enkele jaren eerder hadden verlaten om met ze samen te werken. Het aanbod van revalidatie en van geld in de civiele zaak was erg verlokkelijk. Het civiele proces gebruikte dezelfde vijf getuigen en een zesde, ook een ex-lid dat in het strafproces was gebruikt, om het proces te steunen. Maar deze keer in het civiele proces wilde ze een geldelijke beloning waarvoor ze een nieuwe beschuldiging bedacht dat ze werd klaargestoomd als echtgenote, maar op tijd ontsnapte. De zevende was in de kerk tot juni 2010, ze wist dat ik onschuldig was en ze steunde de kerk ook na het proces. Ze vertrok echter in juni. In augustus kwam ze naar de civiele zaak voor geld. Het civiele proces kwam voor bij een federale rechtbank, maar vlak voor de berechting behandelde de rechter tenslotte de verzoeken voor snelrecht die waren ingediend, en alle federale aanklachten werden ingetrokken. Derhalve was de zaak gesloten en hij werd vervolgens doorgestuurd naar een staatsrechtbank in Arkansas. De rechter liet in de staatsrechtbank alle aanklachten herstellen die ze eruit had gegooid. We hadden niet het geld om de zaak helemaal opnieuw te gaan verdedigen, dus we verloren automatisch."

Greg verklaarde dat ze Tony en de kerk aanvielen waar het de meeste pijn doet: de kinderen. Ze zochten in al zijn kerken naar de oudere kinderen die niet waren meegenomen bij de eerste inval. Hij beschrijft de eerste inval met de honderd politieagenten, het arrestatieteam, en hoe ze zes meisjes van de schommel haalden. Van geen van de meisjes was bewezen dat Tony iets ongepast met ze zou hebben gedaan. Ze sleepten ze mee naar een busje terwijl de meisjes gospelliederen zongen.

Hij beschreef de gerechtelijke verhoren die de volgende dag bij de meisjes werden afgenomen, hoe hier niets uit kwam, en dat één van hen een zus was van een volwassene die daar woonde, maar dat ze nog steeds weigerden om haar terug te geven aan haar ouders. Het Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken hield de zes meisjes vast, hoewel men niets verkeerd had gevonden, en de rechter vaardigde een arrestatiebevel uit voor elk kind in de kerk op elke locatie in de VS. De kerkgemeente vluchtte met hun kinderen om te ontsnappen, dé manier om de kerk kapot te maken. Hij vertelt hoe de twee busjes met kinderen werden tegengehouden op de snelweg. Ze pakten de baby's en kinderen en gaven ze nooit terug. Greg zei dat dit ontvoering was. Hij herhaalt dat ze nooit enige schade bij de kinderen hebben aangetroffen en dat er niets tegen Tony was gevonden wat ze in zijn zaak zouden kunnen gebruiken, zoals ze hoopten. Ze wisten dat dit de manier was om de hele kerk te slopen. Greg vraagt vervolgens of dit een Gestapo-land is. Greg zegt dat ze dit hebben gedaan om de kerk te sluiten, om Tony te laten stoppen het op te nemen tegen het Vaticaan, en om al het eigendom en geld van Tony te krijgen. Greg vraagt: "Waarom pakken ze niet al het geld van het Vaticaan voor alles wat het misdaan heeft?" Hier was een rechtszaak over en ze zeiden: "Het Vaticaan doet geen zaken in Amerika." Ze probeerden de kerk te slopen door de mensen die het tekstzetten, het drukken en de verspreiding van het leesmateriaal deden uit elkaar te halen, en ook de mensen die de kerk in leven hielden door naar steden in de hele VS te gaan om leesmateriaal te verspreiden en per post te versturen. Greg beschreef het leesmateriaal als datgene waarover hij praat in zijn show, de invloed van het Vaticaan op onze vrijheid van religie en op onze overheid, en dat zij iedereen wil overtuigen dat zij de enige ware kerk is. Als iets ooit een sekte was, dan is dat het Vaticaan! Greg verklaarde dat de ouders de afschuwelijke keuze hadden tussen het verlaten van de kerk en het verliezen van hun kinderen, en daarmee hun ouderlijke macht. Dat dit vernietiging is van zowel de kinderen als de ouders is nog zacht uitgedrukt. Vervolgens werden de kinderen volledig gehersenspoeld om vijandig te worden tegen hun eigen ouders, en om hen en de kerk te haten, die ze daarvoor liefhadden.

De vraag die Tony stelt vanuit zijn gevangenis is deze: "Als er een overduidelijk bewijs is voor kindermisbruik in de katholieke sekte, waarom worden kinderen niet tegengehouden om naar hun scholen, hun kerken, hun weeshuizen, kloosters etc. te gaan? Waarom word katholieke ouders, die hun kinderen naar deze kindermisbruikende sekte sturen, niet hun ouderlijke macht en hun kinderen ontnomen?"

Greg vertelde een verhaal over hoe zijn moeder overleed aan leukemie toen zijn voortijdig geboren broertje 6 maanden oud was en zijn vader een berg aan rekeningen had te betalen. Er was een katholiek weeshuis niet ver van waar hij woonde waar ze al deze kinderen naar toe brachten.

Een monseigneur kwam bij hem thuis, maar in plaats van hulp aan te bieden aan Gregs vader, wilde hij diens kinderen meenemen en ze in het katholieke weeshuis stoppen. Zijn vader pakte de monseigneur vast en gooide hem tegen de muur, vervloekte hem en schopte hem de trap af. Greg zei: "Zo denk ik over het Vaticaan. Geef ze een schop onder hun kont en gooi ze uit je huis. Dat is wat mijn vader deed, en we groeiden gezond en gelukkig op, en mijn broer is tegenwoordig een succesvolle zakenman." Zijn vader zwoer nooit meer een voet in een katholieke kerk te zetten, wat hij ook nooit meer gedaan heeft. En hij stuurde zijn broer nooit naar een katholieke school. Zijn vader vroeg aan Greg of hij hem van de katholieke school mocht halen, maar Greg smeekte hem te mogen blijven omdat hij daar zijn vrienden had en net zijn moeder had verloren.

In het tweede gedeelte noemt Greg de gevangenen op waar Tony is geweest en hoe ze al zijn communicatie nagingen en hoe de bezoeken werden begeleid; er is niets privé. De regering betaalde het Sekte Bewustwordingsnetwerk meer dan 5.000 dollar voor elk van de drie getuigen tegen Tony voor een intensieve twee weken durende deprogramming op een afgelegen locatie genaamd Wellspring Retreat. De regering betaalde voor hen de heen- en terugreis en betaalde 1.500 dollar aan één van de getuigen voor toezicht op haar kind, terwijl ze zelf onder behandeling stond. Ze betaalden de getuigen onder het mom van het betalen van rekeningen die ze zelf niet konden betalen, zoals de autoverzekering. Het voormalige hoofd van Wellspring, Paul Martin, werkte persoonlijk met deze getuigen. Dit werd gedaan in december 2008 en meteen hierna werd de heer Martin ziek, hij had leukemie en stierf enkele maanden later.

In het verleden werden getuigenissen van gedeprogrammeerden in Wellspring uit de rechtbank verwijderd. Maar als iemand van de verdediging ook maar spreekt met een getuige, kan hij worden beschuldigd van het omkopen van een getuige. Maar de overheid mag haar getuigen naar deze plaats brengen om ze te deprogrammeren. Mensen gaan misschien neutraal naar binnen en komen er dan heel vijandig uit. Dat is een belangrijk punt in deze zaak.

Hij zei dat Dorothy Curry verklaarde dat *Onopgeloste Mysteries* loog, en dat Tony Alamo haar kleine meisje niet misbruikt had. Dit was in 1991 toen ze hetzelfde probeerden te doen met Tony, zonder succes. Greg las enige passages voor van wat Dorothy zei in een tekst waarin zij de beschuldiging van Jim Griffin weerlegt dat Tony Carissa heeft misbruikt.

Greg las voor uit een artikel in de *Protestant Mission Newsletter* uit Brits Columbia, hoe de broers van de kerk naar Canada gingen en leesmateriaal over het evangelie verspreidden toen paus Johannes Paulus II een bezoek aan Canada had gepland. Op de dag dat de paus arriveerde, werden de broers gearresteerd. Er werden hun geen feiten ten laste gelegd, en geen motieven gegeven, maar ze werden in de gevangenis vastgehouden tot op de dag dat de paus Canada verliet, en werden zonder uitleg of verontschuldiging in vrijheid gesteld. Greg gaat verder en zegt dat de auteur van het artikel zegt te weten dat de verspreiding van lectuur over de rooms-katholieke kerk de echte reden is waarom Tony Alamo opnieuw in de gevangenis zit. De autoriteiten proberen valse getuigen in het leven te roepen. Als de autoriteiten zo bezorgd zijn dat de kinderen lichamelijk en seksueel worden misbruikt, waarom sluiten ze dan niet alle Rooms-Katholieke instellingen, daar het een bewezen feit is dat er duizenden kinderen (Greg voegt er aan toe honderdduizenden, miljoenen door de jaren heen) seksueel en lichamelijk zijn misbruikt, gemarteld, en zelfs ter dood gebracht door celibataire priesters? Hij vraagt: “Hoe vaak hoor je over een priester die wordt aangeklaagd door één van zijn slachtoffers wegens verkrachting en misbruik, en je recht verwacht maar dat blijkt dat de perverse man in het geheim naar een ander klooster of andere kerk wordt gestuurd zodat hij kan doorgaan met misbruik op een andere plek? Waar is het recht? Hoe kan het dat katholieke ouders die weten over de door de priesters misbruikte kinderen hun kinderen blijven sturen naar deze seksueel geperverteerde pedofielen? Waar is hun natuurlijke affectie? Is dat niet verwaarlozing? Ze weten ervan en kunnen elke dag in de kranten lezen over pedofilie. Waarom zijn de autoriteiten niet bezorgd over deze enorme bende kindermisbruikers? Men hanteert een dubbele moraal, één voor Rome en één voor de rest van de wereld, zoals in het geval van Tony Alamo.”

Greg leest iets voor dat geschreven is door een man met de naam Shane uit 2009, die het Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken het ministerie van menselijk lijden noemt. Hij zei dat het ministerie 35 kinderen heeft gestolen, Tony Alamo heeft opgesloten, en dat zij hiermee feitelijk de Bijbel voor het gerecht brengt. De Alamo Kerk is geen sekte, maar een vredige, Bijbelgetrouwe christelijke gemeenschap die actief de Bijbel over de hele wereld verkondigt. De bedroevende reden die de rechter gaf voor het bij hun ouders weghalen van deze kinderen is dat ze niet waren gevaccineerd en niet waren geregistreerd bij de overheid voor thuisonderwijs. Greg zegt verder dat ze het ebolavirus in een vaccin kunnen stoppen, je moet dus uit de buurt blijven van vaccins en grieprikken. Hij zegt dat ze enkele antivaccinatiewebsites hebben gesloten. Shane zegt dat de echte waarheid achter deze ontvoeringen is dat de Alamo kerken “HET GROTE BABYLON, DE MOEDER DER HOERERIJEN EN DER GRUWELEN DER AARDE” (Openbaringen 17:5) verkondigen.

Greg zegt dat het grote succes van Tony de enige reden is dat ze hem hebben gepakt. Zijn kerk is heel populair en bracht zijn boodschap over aan duizenden, honderdduizenden mensen. Als hij vanuit zijn huis 20 mensen had toegesproken, hadden ze hem nooit lastiggevallen, maar ze willen niet dat hun geheim bekend wordt, en dat is waarom hem dit is overkomen. De enige oplossing is niet te geloven wat je hoort op de reguliere media over deze zaak, omdat ze je niet verteld hebben over de dwang; ze hebben je over heel veel niet verteld. Ze hebben hem laten veroordelen en het verhaal slechts verteld vanuit het standpunt van de openbare aanklager. Een ieder die dit hoort zou weglopen en zeggen: “Hij moet wel schuldig zijn.” Zo werken de overheid, de media en het Vaticaan samen.

tonyalamoministries.com